



IDÉ POLITIK



KD SKAL GENREJSES

Vi har et klart
værdikompass



3 LEDER

4 MØD KENNETH

6 I KAMP FOR KD

8 DET IDEOLOGISKE HJØRNE

10 PORTRÆT AF BIRGIT JAKOBSEN

13 RØGSLØRET
MED DUFT AF VARME HVEDER

16 HVORFOR SIDDE I MØRKET?

Kære Kristen- Demokrater...

IDÉ POLITIK

Udgives af KristenDemokraterne

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Henrik Hjortshøj | 08hhjortshoj@kd.dk

KRISTENDEMOKRATERNES LANDSKONTOR

Vermlandsgade 51, 2.sal, 2300 København S

Tlf. 33 27 78 10 (kl. 10-15)

kd@kd.dk | www.kd.dk

facebook.com/kristendemokraterneDK

Bankkonto 5470-2037886 | MobilePay 26329

LAYOUT OG ILLUSTRATIONER

Freehand v/ Dan Møller, Herning

FORSIDEFOTO

Pexels/Ron Lach

KORREKTUR

Landskontoret

TRYK OG DISTRIBUTION

ØkoTryk, Skjern

ISSN 2246-4743



Jeg håber, at I vil tage godt imod mit første bud på, hvordan IDÉ POLITIK skal se ud med mig som redaktør. I vil opleve et medlemsblad, der er langt mindre stringent med en rød tråd, som er markant mindre gennemgående. Det er ikke fordi, jeg ønsker et opgør med tidligere tiders IDÉ POLITIK, men fordi jeg ønsker at lægge vægt på, at IDÉ POLITIK er skrevet af medlemmer til medlemmer med meningsudvekslinger.

I denne udgave vil I opleve modstridende synspunkter, kritik af den politiske linje, som Jesper og jeg har lagt i forhold til SVM-regeringens ønske om at afskaffe Store Bededag og et øget fokus på klummer og kronikker end artikler og portrætter.

For det er vigtigt, at vi i KD kan rumme hinanden og har plads til, at vi kan mene noget forskelligt og stadig holde af hinanden, for i den kommende tid vil vi opleve uenigheder og potentielt modstridende holdninger og meninger. Vi skal genrejse KD, og derfor skal vi senest til landsmødet i oktober have valgt en ny formand, som med rolig hånd kan overtage roret og navigere os sikkert i havn mod fremtidens valgkampe til både kommunal-, regions- og folketingsvalg.

Og ikke nok med at vi skal have valgt en ny formand, så har hovedbestyrelsen godkendt, at jeg sammen med 5 andre medlemmer henover december og start januar har arbejdet med at lave et forslag til et nyt principprogram til næste landsmøde, som med respekt for KD's og Kristeligt Folkepartis historie har fokus på de værdier og principper, som samler os i den kristendemokratiske ideologi, for det er det, vi er, KRISTENDEMOKRATER.

Vi står sammen om værdierne: *menneskets værdighed, det fælles bedste, frihed & ansvar*. Vi tror på, at det gode liv opnås i et samfund, som bygger på principper omkring *næstekærlighed, menneskerettigheder, omtanke for menneskets ufuldkommenhed, subsidiaritet & nærhed, de naturlige & nære relationer, en retfærdig & social markedsøkonomi, borgerlige frihedsrettigheder & forvalterskabstanken*.

Vi er partiet med et klart værdikompass. Den kristne værdiorientering er det uforanderlige grundlag for vores politik. Samtidig fastholder vi, at religion og politik er to forskellige ting om, end det ikke behøver at være hinandens modsætninger. Derfor er vi stærke i vores principper

og pragmatiske i vores handlinger, og forholder os til den sekulære verdens problemstillinger, og taler til den i det sekulære sprog.

Et nyt principprogram – eller værdiprogram, hvis det står til mig – vil fremtvinge uenigheder om vægtning, ordvalg, personlig tro, bekymringer og meget mere. Og det skal der være plads til i vores parti! Vi går en tid i møde, hvor vi skal lytte til hinanden og rumme vores uenigheder, så vi kan finde frem til det, som samler os.

Jeg håber, at I vil tage godt imod forslaget til et nyt principprogram, når det bliver præsenteret frem mod næste landsmøde, og jeg håber, at I vil tage godt imod første udgave af IDÉ POLITIK med mig som redaktør.



Henrik Hjortshøj,
politisk næstformand og fungerende formand 

"– det er vigtigt, at vi i KD kan rumme hinanden og har plads til, at vi kan mene noget forskelligt og stadig holde af hinanden..."

KD'S NYE ANSIGT

– mød Kenneth

Tradition og fornyelse, inspiration og erfaring. Det er vigtige elementer i ethvert parti, og mens vi ofte hører om de erfarne og/eller frembrusende kristendemokrater (samt deres bedrifter) her i IDÉ POLITIK, så glemmer vi nogle gange de nye medlemmer, der har valgt KD som politisk familie. En af dem er Kenneth Kortemand Findsen – oprindeligt fra Nyborg, men nu bosiddende i Ullerslev på Fyn.

ET PARTI MED HØJT TIL LOFTET

I sine teenageår og start 20'erne var Kenneth medlem af Konservativ Ungdom og herefter moderpartiet. Men de seneste 25 år har han været partiløs – lige indtil oktober 2022, hvor fynboen meldte sig ind i KristenDemokraterne. Allerede samme måned gik han all-in og deltog i landsmødet i Kolding. Og det var en positiv oplevelse.

- Jeg er blevet overrasket over, hvor højt, der er til loftet, og hvor lidt religion fylder. Det er unge og gamle med et stort hjerte og ønske om at forstå forskelligheder, og som ser disse forskelligheder som en styrke, siger den 47-årige far til to.

- Jeg havde i tidernes morgen kig på Kristeligt Folkeparti, men det så ud til mest at være for gamle mennesker, der kunne citere Biblen i søvne.

Da Kortemand Findsen ikke er religiøs, blev partiet dengang fravalgt.

FRUSTRERET OVER DET MORALSKE SKRED

Og fynboen med det skæve charmerende smil havde da også rigeligt at bruge sin tid til andet end politik. Han er sporty, og især ridning er der gået meget tid med. Efter et par år med holdridning købte han spontant en ung vallak, som han selv red til. Og de to vandt senere dressurkon-

Fire facts om Findsen

1. Er glad for farven mintgrøn
2. Lilla Vanderbilt er hans yndlings-duft – hvorfor må du selv spørge om :-)
3. Må han selv vælge aftensmad, vil Kenneth allerhelst have risengrød
4. Yndlingsdyr: Spækhugger

kurrencer både i klubben og deltog på distriktsplan. Han elsker Le Mans og har flere gange overværet det 24 timer lange racerløb. Han dyrker golf – og interesserer sig også for samfundsmæssige forhold, jura og psykologi.

Herudover ønskede Kenneth og konen sig brændende at få børn, og det lykkedes endelig – efter de faktisk havde opgivet efter fire år uden en graviditet. Han er nu far til 2 døtre på 12 og 6 år, og rollen som far betegner han som den vigtigste i hans liv. Kenneth er dog ikke vild med det politiske landskab, som døtrene vokser op i lige nu.

- Jeg er frustreret over den højredrejning, der har fundet vej til næsten alle partier. Dem, som ikke er højreorienterede, er fundamentalistiske økofolk med en kommunistisk holdning. Og så er der det moralske skred, der



Mens KD var lettere uspiseligt for Kenneth for nogle årtier siden, så er partiet nu det helt rette sted for ham. Privatfoto.

kom i forbindelse med Inger Støjberg og også minksagen, fortæller kristendemokraten.

ET REKLAMEANSIGT? NEJ, DEN VAR GOD NOK

Især lovgivningen på indvandrer-, skatte- og straffeområdet vil fynboen gerne have ændret. Og Kenneth blev kristendemokrat, efter han i efteråret begyndte at følge KD's spidskandidat på Fyn, Michelle West, på Facebook.

- Så dukker der en ung, smuk kvinde frem, og der står noget om KristenDemokraterne. Og første tanke, man får, er, at det her er en reklame, hvor nogen står frem og siger noget, de ikke selv står inde for. Det skulle tjekkes ud. Men den var god nok, og jeg var forbavsende enig med hende, fortæller han.

- Det var nytænkende. Så kiggede jeg på nogle af de andre kandidater, som også havde holdninger, jeg kunne nikke genkendende til. Det er jo egentlig dét, partiet altid har stået for, men lige pludselig var der sket en foryngelse. Jeg stod i det her vadedsted og var lige ved at stemme blankt. Men så besluttede jeg mig for at gå ind i KD og tænkte "så er det dét, jeg gør". Altså gik helhjertet ind i det.

EKSTRA X TIL KD

Så mens partiet var lettere uspiseligt for Kenneth for nog-

le årtier siden, så er Kristendemokraterne nu det helt rette sted for ham.

- Nogle få venner undrede sig, da de kender min holdning til religion. Men efter en kort forklaring har alle fundet det fornuftigt. Og to styk fik jeg til at stemme KD. Var abortspørgsmålet ikke blevet så dominerende, ville der havde været endnu flere, siger KD's repræsentant i Ullerslev. [X](#)

Hvad vil Kenneth huskes for?

Jeg er ikke ret god til at holde kontakt med folk, men når de er i vanskeligheder, er jeg klar til at gøre næsten hvad som helst for at hjælpe.

Så min hjælpsomhed og min modstand mod uretfærdighed, at være en god far, og at det forhold/samarbejde jeg og min ekskone viser vores børn. Selvom et ægteskab slutter, så holder forældreskabet ikke op.

I kamp for KD

En folketingskandidats prøvelser



"Hvorfor er jeg engageret i politik, når chancerne for at få ørenlyd er så lille, når man ikke ser ud som Isabella og Pernille?"

Foto: Valgplakat.

Det var hundehamrende koldt, da jeg skulle til valgarrangement på TV-Syd for Muskelsvindfonden. Jeg glædede mig til for første gang at fortælle om KD's politik for rullende kamera. Men det viste sig at være et udendørsarrangement på tv-stationens parkeringsplads uden kamera. Et mediestunt fra Muskelsvindfonden for at få nogle senere forkølede politikere til at stille op. Der stod vi og hundefrøs i tynde jakker. Velkommen til Folketingsvalget 2022.

Men her blev jeg introduceret til nye bekendtskaber, som jeg skulle møde mange gange de næste uger i debatter. Det var berigende – udenfor officiel taletid.

For til paneldebatterne på gymnasier og erhvervsskoler, ældreklubber og på TV-syd oplevede jeg en noget anden attitude fra politikerne. Ved et af vælgermøderne for 200 pensionister i Vejle valgte næsten en samlet politikerfløj af primært siddende folketingspolitikere at latterliggøre mit oplæg og viden om forskning i kernekraft. Og de kunne sagtens få de ældre deltagere med på vognen, fordi politikerne brugte forældede argumenter fra 1970'erne. Der er altså forsket en del siden dengang! Jeg blev frustreret på vegne af Danmark over, at vores siddende politikere er SÅ ringe orienteret og derfor vælger at trække latterliggørelse fremfor nysgerrighedskortet. Sådan er jeg ikke opdraget.

HVORFOR ER JEG ENGAGERET I POLITIK, NÅR CHANCERNE FOR AT FÅ ØRENLYD ER SÅ LILLE, NÅR MAN IKKE SER UD SOM ISABELLA OG PERNILLE?

Chancen for valg er noget større i et andet parti, men jeg finder den bedste politik i KD. Efter mange valg, hvor KD igen ikke kom ind, har jeg flere gange konkluderet: "Nu er det slut med min stemme". Men der har bare ikke været andre partier med en politik, der var min stemme værd – ud over Kristendemokraterne. For der ér forskel. Derfor la-



Valgdebat med bl.a. Henrik Dahl, LA (længst til højre). Privatfoto.



Valgarrangement med Muskelsvindfonden. Privatfoto.

vede vi også en kampagne i valgkampen med sammenligninger af KD's 2030-plan med de øvrige partier. Vi lagde vores personlige facebookprofiler til og fik tørre tæsk for den sort-hvide tilgang. Men det skabte et opråb.

Det der præsidentvalg mellem Ellemand og Frederiksen og så ham, der gled ud i svinget, det ødelagde også en del. Er du blå eller rød? Tja, den nye regering viser, at samarbejde over midten er fremtiden. Det vidste vi allerede i KristenDemokraterne. Her er vi lidt mere kreative end kun at bruge en farve. Vi har en rød socialpolitik, blå økonomisk politik og grøn klimapolitik ... ja, hele regnbuen er i gang. Alligevel skulle vi vælge side i valgkampen. Forældet.

Tak til TV2 Fyn for at sætte fokus på fortællingen om vi små partier. Dem, pressen mener, ikke er spændende, der er sat udenfor indflydelse, når de ikke tager vores læserbreve og pressemeddelelser. Det er op ad bakke - medmindre man har en statsministerkandidat eller erklærer sig rød eller blå. Og KD's begrænsede taletid gik med journalisters spørgsmål om abort og ting, der ikke er positive kernesager. Det er op ad bakke at få ørenlyd. 🗣️

IDEOLOGI ER N



NOGET BRAS...

...eller hvad? Daværende statsminister, Poul Schlüter, er blandt sine mange oneliners bl.a. kendt for ovenstående udtalelse. Det var måske ment med et glimt i øjet, men havde Schlüter i bund og grund ret? Hører ideologier fortiden til?

Vi lever i politisk omskiftelige tider. Mange vælgere skifter parti – og det samme gør politikerne. Ved sidste folketingsvalg var rekordmange vælgere i tvivl til det sidste. Således besluttede hver syvende vælger sig først på valgdagen. Vi har i de senere år set nye partier skyde op som paddehatte – og en del af dem gå i sig selv igen. Hvem ved? Måske eksisterer Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Danmarksdemokraterne, Alternativet eller Moderaterne ikke om fem, ti eller tyve år.

KristenDemokraterne, som tidligere hed Kristeligt Folkeparti, var engang et af disse nyskabte partier. Men i modsætning til mange af de andre partier, der er blevet dannet siden 1970'erne, står vi endnu. Det er min påstand, at et parti, der har et fast ideologisk grundlag, er som et træ med et vedudviklet rodnet – det vælter ikke så nemt omkuld i stormvejr. Som KristenDemokrater har vi en veludviklet ideologi i sin egen ret.


Den er ikke blot en skønsom blanding af vraggods fra andre ideologier.

Selvom vi ikke har en lige så lang historie som de traditionelt regeringsbærende partier i Danmark, har vi en ideologi, der går langt tilbage i historien. Ja, svenske Alf Svensson, som var formand for vores søsterparti i Sverige i en lang årrække, måtte korrigere sin politiske modstander, der i en tv-debat kritiserede det etablerede parti for at bygge på flere hundrede år gamle ideologier. "Nej, vores er *flere tusind* år gammel". KristenDemokrati har nemlig rødder

"– et parti, der har et fast ideologisk grundlag, er som et træ med et veludviklet rodnet..."

i antikkens kristne verdenssyn og græsk-romerske filosofi. Egentlig kristendemokratisk ideologi er udviklet fra kristen socialetik i både den katolske kirke og i det protestantiske kirkesamfund. Efter Anden Verdenskrig har den kristendemokratiske ideologi præget det Europa, vi kender.

Så nej, Schlüter havde ikke ret i, at ideologi er noget bras. Tværtimod. Det er vigtigt, at vi som borgere er bevidste om de værdier og ideologier, som præger vores samfund. Det er vigtigt, at de politiske partier bygger på et fast ideologisk grundlag, så de ikke, som vindbøjtler, vender som vinden blæser. Og for os i KD er det vigtigt, at vi som medlemmer af et politisk parti er bevidste om vores ståsted og vores grundlag. Mere end 50 års arbejde for de kristne værdier og den kristendemokratiske ideologi vidner om, at det er vi.

Christian Emil S. Szilas-Hansen
Medlem af KD's Programudvalg 

Christian Emil er uddannet cand.mag. i historie og filosofi og arbejder som kordegn ved Odense Domkirke. Han er bosat på Fyn med sin hustru og to børn. I dette og kommende udgaver af Idé Politik vil Christian Emil skrive om KD's værdier og principper i klummen "Det ideologiske hjørne".

”SÅ LÆNGE VI ER UNIKKE, ER DER PLADS TIL OS”

Birgit Jakobsen er et af KD's erfarne byrådsmedlemmer. Og så har hun fået KristenDemokratiet ind helt fra barnsben.


Der er ingen tvivl om, at Birgit Jakobsen stadig tror på KristenDemokraternes plads i det danske politiske liv. ”Vi skal fortsætte vores gode arbejde, og så længe vores politik er unik, så er der plads til os – også nationalt. Vi er det eneste parti i Danmark, der har udgangspunkt i den kristendemokratiske ideologi. Vi har også et klart fokus på balancen mellem yderpunkterne, mellem statsstyring og de frie markeds kræfter. KD er rigtigt placeret som et borgerligt midterparti, og som noget unikt har vi vægt på bl.a. civilsamfundet. Frivillige og kommuner kan samarbejde i partnerskaber, for de kan hver deres ting. Det er vi de eneste, der har blik for.”

ERFAREN LOKALPOLITIKER

Når Birgit taler om vores unikke plads i det politiske landskab, kommer det fra en erfaren rotte. Birgit har siddet i kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune siden 2014 og har oplevet både op- og nedture. ”Jeg var faktisk i spil til borgmester ved sidste konstituering, indtil et alternativt flertal viste sig. I forrige periode var KD tungen på vægtskålen, fordi vores mandat var det afgørende i en flertalsgruppe. Det betød, at alt hvad vi ikke kunne se os selv i, blev taget af bordet.”

Helt så godt gik det ikke ved det sidste kommunalvalg, for selvom KD er det tredjestørste parti i Hedensted, har landskabet omkring >





"KD er gjort bredere med sin 2030-plan, og vi skal fortsætte ad den vej, så vi får en bred tilslutning..."

dem rykket sig, så der kan laves aftaler uden om dem, og det kan også mærkes. ”I år var vi ikke med i budgetforliget, for vi kunne slet ikke se os selv i vægtingen af besparelserne. Det blev rigtig meget mursten før mennesker, så vi måtte takke nej. Det kan ses. Desværre. Der er skåret på både handicappede, psykiatri og de ældre – faktisk alle de svage grupper.”

Birgit fortæller med stolthed, at hun denne gang har fået en rolle som formand for et særligt ungedvalg de første to år af perioden. En rolle, der senere bliver vekslet til formand for særligt socialudvalg i Hedensted Kommune, og det passer Birgit godt. ”Det er vigtigt for mig, at vores politik kommer igennem. Det kan vi i de to udvalg. Jeg vil fokusere på unges psykiske sårbarhed, og i begge udvalg vil jeg arbejde for de sammenhængende og helhedsorienterede indsatser. Kommunens forvaltninger skal arbejde sammen og have nogle instanser, der går

på tværs, så sårbare borgere ikke skal løbe spidsrod mellem forvaltningerne. Mennesker har behov for håb og anerkendelse, så det er dyrt, når indsatser slutter på grund af stram økonomistyring.” Konkret har KristenDemokraterne i Hedensted nu endelig fået et årelangt ønske om en borgerrådgiver igennem, så der er fortsat stærke kristendemokratiske spor i Hedensted Kommunes lokalpolitik.

FAMILIEN ER VIGTIGST


Der er ingen tvivl i Birgits klare stemme, da jeg spørger om, hvilket politikområde hun ser som vores stærkeste kort frem mod næste valg: ”Vi har den allerbedste familiepolitik, og et særligt udgangspunkt med familien som omdrejningspunkt, som er unikt. De nære fællesskaber er vigtige i KD, fordi mennesker er relationelle væsener. Familiepolitikken er vigtig i en verden, hvor meget er splittet, og mange er ensomme. Fællesskaber er vigtige. Vores fællesskaber er ikke

de samme som socialisternes. Vi vil hellere sætte bedre rammer for alle typer familier – også udenom stat og kommune. Fx gennem generationshuse, frie valg til at indrette sig som man vil i forhold til børnepasning og frie valg for ældre. Bedre vilkår for syge børn kunne vi måske også se på fremadrettet”

Måske er der en særlig grund til, at Birgit sætter familien i politisk fokus. For troen på KristenDemokraterne har Birgit nærmest fået i barselsgave. Med en far, der var aktiv i Kristeligt Folkeparti og hele familien samlet til alle landsmøder, var det et naturligt skridt for 14-årige Birgit at melde sig ind i KFU og blive aktiv i Vejle Amts bestyrelse, indtil hun var 20. Fra tiden i KFU husker hun særligt Jann Sjursen. ”Dengang var vores ungdomsparti jo stort og aktivt, og der skal vi hen igen.”

VEJEN FREMAD

Birgit lægger trods sin tro på partiets levedygtighed ikke skjul på, at hun ser denne fase som en genrejningsfase. Hun har klare holdninger til, hvad der mangler lige nu. ”KD er gjort bredere med sin 2030-plan, og vi skal fortsætte ad den vej, så vi får en bred tilslutning. Hvis KD skal vokse, skal vores politik appellere til flere, og vi skal se på rollefordelingen: Hvem skal stå forrest og kommunikere vores politik, og hvem skal arbejde internt? Øvelsen skal være at rekruttere de rette folk til de roller, de passer ind i. Vi skal også netværke meget mere og bedre, og det er en strategi i sig selv.”

Med stolt og sikker stemme runder Birgit af med dette konkrete forslag: ”Hvis HB og de nationale udvalg beslutter et politikområde eller endda en enkeltsag, som hver enkelt kommune kan tage op og arbejde med at få gennemført lokalt, vil det kunne bruges og give effekt. Vi skal genrejse partiet i fællesskab, og det kan vi. Selvfølgelig.” 



Birgit og hendes partifælle Ester Due udgør tilsammen en dynamisk og energisk duo for Hedensted Kommunes 3. største parti. Privatfoto.

Røgsløret

med duft af varme hveder

Regeringens planer om afskaffelse af St. Bededag har i sandhed fået dansken til at reagere. Fagbevægelsen ser rødt, biskopper og præster protesterer, lønmodtagere skriver harmdirrende indlæg på sociale medier, der er krav om, at også personer på overførselsindkomst skal kompenseres, og hundredtusindvis af borgere har skrevet under på, at de vil bevare helligdagen.

Herudover kræver flere organisationer og partier, herunder KristenDemokraterne, at der skal afholdes en folkeafstemning, så alle stemmeberettigede i riget kan tage stilling til, om den fjerde fredag efter påske også i fremtiden skal være en arbejdsfri St. Bededag.

Mens der dagligt skrives mange nye artikler om dette planlagte indgreb, får nogle af regeringens andre tiltag knap så meget opmærksomhed. Vi har nærmest glemt, at seniorpensionen skal erstattes af Arne+, så nedslidte får halveret den tid, de må trække sig tilbage før pensionsalderen, samtidig med at de mister cirka 4000 kroner om måneden sammenlignet med tidligere. Der er heller ikke megen snak om forkortelsen af kandidatuddannelser lænere. Forskningspolitikken fylder mindre end nogensinde før, når man ser på regeringsgrundlaget, lyder det fra flere forskere – men de har fået ret kort taletid i medierne.

HOLD GODT FAST I VÆRDIERNE

En konspirationsteoretiker kunne få en idé om, at planen om at sløjfe St. Bededag kan være designet af en mastermind i det såkaldte ”politiske spil”, hvor indsatsen kan tælles i milliarder, og taberne ofte er de mest udsatte borgere.

Du kender måske svindelnummeret, som regel udført på en stor hande­lsgade og ofte i udlandet, hvor en heldig/dygtig person kan vinde en stor sum penge, hvis han klarer en tilsyneladende nem terninge- eller kortudfordring. Mange formoder, at der er et eller andet snyd med i spillet – og nøjes derfor med at stille sig blandt publikum, mens de iagttager, at ”offeret” bliver franarret sin pengeseddel. Men du risikerer selv at blive narret. For mens du er dybt optaget af spillet og selv prøver at regne det ud, så har en medsam­mensvoren lommetyv nærmest fri adgang til dine medbragte værdier. >

I fare for at blive iklædt en sølvpapirshat vover jeg at lufte påstanden om, at vi er rigtig mange, der lige nu holder øje med spillet om St. Bededag, mens regeringen kan liste andre måske knap så upopulære forslag igennem. Og de mistede penge og tabte rettigheder – tja, dem opdager vi først, når spillet er slut, og pengepungen i baglommen er væk.

KLAPSALVER OG LANGE NÆSER?

Hvis man kunne oddse på, om regeringen rent faktisk gennemfører afskaffelsen af bededagen, så ville jeg satse på et nej. Her er jeg langt fra sikker på at kunne hæve gevinsten. Meeeeen SVM-forsamlingen kunne dog score point ved at mødes med præster og fagbevægelsen og lytte til oppositionen og så komme frem til, at regeringen naturligvis er lydør og derfor går med til at skippe en *anden* fri- eller helligdag. Så jubler befolkningen – vi er blevet hørt, og regeringen er slet ikke så magtfuldkommen, som det ellers påstås, siger folkemængden uden at opdage, at de står med lange næser.

Jeg må lige understrege, at undertegnede ikke er tilhænger af, at St. Bededag skal afskaffes. Kommer der en folkeafstemning, sætter jeg kryds ved nej. Men det er ikke en sag, jeg har i sinde at *kæmpe* for. Faktisk har jeg haft svært ved at forstå, hvordan det emne i SÅ høj en grad har kunnet få folks blæreindhold op til fordampningstemperaturer... Derfor har jeg på Facebook bedt om grunde til, hvorfor det er så slemt at inddrage helligdagen. Og der er mange fornuftige argumenter (se tekstboks på side 15).

SPØRGSMÅLET OM FOLKEAFSTEMNING

Men der er også mange rigtig gode årsager til, at vi burde beholde en ordentlig tilbagetrækningsordning for nedslidte – og at børnefattigdom skal bekæmpes. Det vil jeg gerne kæmpe for. Og skal der være en folkeafstemning, vil jeg langt hellere have befolkningen til at tage stilling til, om det virkelig kan passe, at vi skal smide veluddannede unge syrere ud af landet, når de hellere vil blive. Når det er sagt, synes jeg, at det er en rigtig dårlig idé at afholde folkeafstemninger på andre tidspunkter, end der hvor grundloven foreskriver det – eksempelvis ved ændringer af valgrets alder eller afgivelse af suverænitet. Det koster vist i omegnen af 100 millioner kroner at afholde en folkeafstemning, og de penge ser jeg langt hellere blive brugt i ældreplejen.

Men det er sikkert også nemt for mig at sige... St. Bededag har jeg aldrig set som noget specielt. Jeg er ikke selv konfirmeret, og planlægningen af min datters konfirmation ligger et godt stykke ude i fremtiden. Sandsynligheden for, at jeg kommer til at arbejde den tredje fredag efter påske, er lige stor, om helligdagen bliver afskaffet eller ej. Min familie har ikke haft tradition med lunt bagværk aftenen forinden. Måske er det derfor, at jeg læner mig afslappet tilbage i forbindelse med diskussionen – og fra min tilbagelænedede position aner jeg, at der ligger en dis hen over al snak om anden lovgivning end St. Bededag. En svært gennemtrængelig tåge med duft af varme hveder. 🍞



10 argumenter mod afskaffelse af St. Bededag

- 1. Vi skal værne om de få fælles fridage, vi har i en fortravlet verden. For mange er St. bededag en kærkommen tid til familien eller refleksion.**

I 2023 har en typisk lønmodtager 145 fridage. Det vil i princippet sige, at hvis han/hun arbejder hver eneste dag til og med 8. august, så er resten af året ferie. Altså mere end en tredjedel af et år er weekend, ferie, helligdag eller fridag.
- 2. Mange lokale købmænd og brugser er afhængige af helligdagene for at overleve og dermed være med til at sikre sammenhængskraft i de små lokalsamfund.**

Mit gæt er, at en enkelt dag ikke gør den helt store forskel. Og i denne sammenhæng vil jeg tillade mig at citere en partifælle: "Jeg har et problem med alle de mennesker, der himler op om det forfærdelige, der sker, samtidig med at de var tavse som graven, da man afskaffede lukkeloven. Det kostede på miljøet, civilsamfundet, de små købmænds overlevelse på bekostning af de store kæder, og gav de ansatte i detailhandlen de værste arbejdstider oven i den dårligste løn."
- 3. Arbejde er ikke til for staten, men for borgerne. Statens rolle i kristendemokrati er for mig, at staten er til for at fremme og støtte fællesskabet. Fællesskabet er her ikke for at skulle støtte staten. Produktionslogikken giver rigtig meget mening i netop produktion, men statsførelse er ikke om produktion.**

Tja... det kan der sådan set godt være noget om :-)
- 4. Det er ikke regeringen, men arbejdsmarkedet, der tager stilling til arbejdstid.**

En del eksperter mener, at regeringens ageren er problematisk i forhold til den danske model. Og fagforeninger protesterer også højlydt for tiden. Det er et problem, når regeringen ignorerer traditionen med forhandling mellem arbejdsmarkedets parter.
- 5. Man smadrer forholdet til – og respekten for – vores folkekirke og dens vurdering af, hvilke helligdage der fastholdes. Det er en problematik, at man som regering griber så markant ind i folkekirkens traditioner uden hensyn til grundlovens hensigt om, at man (som udgangspunkt) har fridag på kirkens helligdage. Dermed ikke sagt, at man ikke kan udfordre det politisk, men det, at man slet ikke involverer den danske folkekirke, er mildt sagt kritisabelt.**

I fredags mødtes kirkeministeren med biskopper om netop St. Bededag. Hvad der er kommet ud af mødet, ved jeg i skrivende stund ikke. Mødet er også kun kommet i stand efter protester fra kirken – men om det er en del af regeringens taktik at trække debatten lidt ud, ved kun regeringen.
- 6. Der vil blive et kæmpe værditab både økonomisk og åndeligt. St. Bededag er jo dagen for konfirmationer, fester, festivaler, kultur, arrangementer, sport, gymnastik, markeder og børnearrangementer.**

Det er virkelig træls for de familier, som har booket lokale og har planlagt konfirmation på St. Bededag i 2024 og frem. Og jeg har ondt af de ramte konfirmander. Fremover vil konfirmationer blive lagt på en anden dag, hvis helligdagen droppes. Og jeg tror, at festivalarrangører og andre også kan finde en anden dag til gode frivillige initiativer.
- 7. Det handler måske mere om (fra et fugleperspektiv) opgør mod Gud og al gudsyndyrkelse. Jo mere man bryder menneskets relation til Gud – jo mere plads og tid kan man få mennesket til at bruge tiden til at dyrke stærk verdslighed.**

Jeg tror ikke, at det er intentionen fra regeringens side. Men jeg ved det jo ikke. Hvis det var intentionen, tror jeg nærmere, at det ville være en dag som Kristi Himmelfart eller Skærtorsdag, der ville være i spil.
- 8. Det reelle problem er koblingen mellem at stemme for afskaffelsen og adgangen til politiske forhandlinger om forsvarsforliget. Måske bliver det næste, at hvis et parti ikke stemmer for f.eks. en ændring af folkeskolen, udelukkes man fra finanslovsforhandlinger.**

Sammenhængen mellem St. Bededag og Forsvaret virker helt skørt, også set med mine øjne. Det bliver spændende at se, om regeringen fastholder det krav.
- 9. Storebæltsforbindelsen har et overskud på 2,5 milliarder om året. Staten har grundet inflation og krig haft et ekstra overskud på 80 milliarder på energi via Ørsted. Nok til at drive hele det danske forsvar i tre år.**

Der skal også bruges penge til ældrepleje, infrastruktur, investering i grøn energi, sygehussektoren, skole og så videre. Overskuddet kan jo kun bruges ét sted.
- 10. SVM-regeringen fjerner med den ene hånd en fridag, som i bund og grund måske er mest tiltrængt for dem, der har allermindst. Og giver med den anden hånd skattelettelser for op til fem milliarder kroner til dem, der har mest.**

En ekstra arbejdsdag giver også lidt ekstra løn. Folk som mig, der i forvejen arbejder St. Bededag, må sige farvel til et tillæg – det har jeg det personligt ok med, og jeg håber, at det er de færreste, som ser budgettet ramle sammen pga. det manglende tillæg. At der er topskattelettelser, kan man være for eller imod. Men det har ikke noget med St. Bededag at gøre.



ØKONOMI | AF HOVEDKASSERER PER KRISTENSEN OG PARTISEKRETÆR TAGE SØRENSEN

Hvorfor sidde i mørket?

Et sort år er slut – måske skulle udtrykket være: En række af sorte år er slut. For det begyndte vel egentlig med en vis virus for nogle år siden. En dag hvor man kunne ønske sig, at den version af kalenderåret, der netop var begyndt, kunne geninstalleres ligesom på vores pc'ere, for det blev da startet helt forkert.

Siden er den ene dårlige nyhed kommet efter den anden. Dyr blev udryddet, begravet og genopgravet, en krig startede, da en gal mand i Øst fik en ide om storhed, en energikrise af de helt store startede, inflationsspøgelset, som vi historisk kender alt for godt, kom frem, et valg blev tabt, etc. etc.

Tingene er bestemt ikke gået, som vi, som KD'ere drømte om og forestillede os, var lige ved at blive til virkelighed – i tiden op til 1. november 2022.

Men sådan er det jo desværre nogle gange. Alle får knubs. Alle oplever nederlag. Alle bliver kede af det og skuffede. Nogen oplever endda gang på gang, at andre folk ikke gør, som valgundersøgelserne viser. Mange er enige med KD, men endte med at gøre noget andet i valglokalet.

HVORDAN TACKLER MAN SÅ DEN SITUATION?

Der er tit meget stor forskel på, hvordan vi reagerer på modgang og nederlag. Nogle er hurtige oppe på hesten igen. Et dyk – en kort eftertænksomhed og så en, i bedste Egon Olsenstil, ny plan. Andre overvældes af håbløshed, tristhed og afmagt og tænker: "Det går aldrig. Det er håbløst. Så kan jeg lige så godt give op. Jeg orker slet ikke at forsøge igen!".

Ofte skal der bare en lille ting til, at tingene udvikler sig anderledes. En kæde af begivenheder kan nå et kritisk punkt, hvor en meget lille ting får endog meget store konsekvenser. Kender du fortællingen om en sommerfugls slag med vingerne et sted, der ændrer vejret et helt andet sted eller denne historie fra folkloren:

*Der manglede et søm, og en sko blev tabt.
En sko blev tabt, og en hest blev halt.
En hest blev halt, og en rytter manglede.
En rytter manglede, og et slag blev tabt.
Et slag blev tabt, og et rige gik under.
Og alt dette blot fordi der manglede et søm.*

I et moderne samfund afhænger alt af alt, og de interne sammenhænge mellem årsag og virkning kan være vanskelige at se. Når folk ikke stemmer, som valgttestene viser, at de burde, kender jeg kun et ord, der dækker: Tilgivelse (ikke en gang, ikke 7 gange, men 7 gange 7 gange eller mere).

Set herfra skal KD i Folketinget. Det er den eneste vej til det samfund, den familiestruktur, den påtagelse af ansvaret for, den planet vi lever på, som jeg drømmer om.

Det kræver en plan – det kræver en anden måde at tænke og handle på - det kræver et engagement – det kræver et fællesskab og det kræver en økonomi. Fundamentet skal være i orden.

Ethvert tilskud fra medlemskab til gaver modtages med taknemmelighed og respekt for, at pengene bruges til det fælles bedste.

HVORFOR SIDDE I MØRKET, NÅR LYSET ER LIGE DERUDE?

Du kan støtte visionen om et bedre Danmark på bank: 5470 2037886 eller MobilePay 26329. 