

**NY FORMAND
SAMME KURS?**

NOTER FRA FV19

**VORES POLITIK
KAN BEGEJSTRE
OG ER I TRÅD MED
DANSKERNE**

**DEN DIGITALE
SLAGMARK**

**FRIHEDSVÆRDIER
TRUET**

A portrait of a woman with long, wavy, reddish-brown hair and freckles, wearing a black blazer over an orange top and a necklace with a colorful pendant. She is looking slightly to the right of the camera with a gentle smile.

Kampen om det borgerlige Danmark

VIRKELIGHEDEN KAN IKKE REDUCERES TIL "RØD" OG "BLÅ"

3 NY FORMAND – SAMME KURS?

4 NOTER FRA FV19

6 VORES POLITIK KAN BEGEJSTRE OG ER I TRÅD MED DANSKERNE

9 KD POWER

10 **KAMPEN OM
DET BORGERLIGE DANMARK**

14 DEN DIGITALE SLAGMARK

16 FOKUS PÅ LANDSMØDET 2019

18 FRIHEDSVÆRDIER TRUET

20 TAL ER KEDELIGE! ELLER ER DE?

KD POLITIK

Udgives af det politiske parti KristenDemokraterne og udkommer fire gange om året i 2.300 eksemplarer

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Isabella Arendt | isabella@kd.dk

KRISTENDEMOKRATERNE

Fungerende formand Isabella Arendt | isabella@kd.dk

LANDSKONTOR

Partisekretær Tage Sørensen | tage@kd.dk
Vermlandsgade 51, 2.sal, 2300 København S
Mandag-fredag kl. 10-15
3327 7810 | kd@kd.dk | www.kd.dk
facebook/kristendemokraterneDK

NÆSTE REDAKTIONELLE DEADLINE

Blad nr. 3 udkommer september/oktober 2019
– deadline 31. august

DESIGN, ILLUSTRATIONER OG LAYOUT

Freehand, Herning

FORSIDEFOTO

Isabella Arendt (foto: KD)

TRYK OG DISTRIBUTION

ØkoTryk, Skjern
ISSN 2246-4743

Leder

KÆRE LÆSER

Sommeren er godt igang, mange har holdt ferie og sluppet af. Om lidt begynder skoleåret igen, og hverdagen triller langsomt igang for os alle. Sommeren er en god tid til at tænke sig grundigt om. Min sommer er brugt med udsigt til Kattegat og Kalundborg fjord. Jeg har sundet mig over valgkampen og tænkt store tanker for partiets fremtid. Jeg ser et stort potentiale lige netop i et parti, som kæmper for det gode liv – uanset om det foregår ved Kalundborg fjord, midt i Århus eller på landet ved Varde.

ET FÆLLESSKAB I FREMGANG

KD er et parti i fremgang, og vi bliver flere og flere. Derfor triller det politiske arbejde også igang igen nu. Der skal samles mailadresser ind, så vi kan få underskrifter til at stille op. Vi skal have samlet penge ind, så vi kan drive partiets arbejde. Og vi skal samle tanker og idéer til partiets fremtid.

Jeg kommer rundt i landet i august og september til en snak med dig og alle andre medlemmer, som har lyst til at bidrage til at udvikle vores parti. Vi er ét stort fællesskab, unge som gamle, by som land og nye medlemmer sammen med de, som kan huske vores ministerposter. Vi har brug for dig!

DET ER TID TIL AT DRØMME STORT

Dette er min første leder i vores medlemsblad. Det er første gang, jeg har haft ansvaret for at sammensætte et blad. Jeg håber, du kan lide det. Jeg håber også, at du kan mærke lidt af den gejst og energi, som jeg har, når jeg tænker på KD. Vi er noget ganske særligt, vi har fremgang i denne tid – og vi kan, hvad vi vil.

Drømme bliver til virkelighed, når man planlægger dem ordentligt. Tiden er til at drømme stort nu. Så kom til lokale møder i hele landet, kom med til landsmødet til oktober, og er du nyt medlem – så kom med til sommergruppemødet den 24. august. Kom og drøm sammen med mig!

De bedste hilsner,

Isabella Arendt, fungerende formand for KD



KristenDemokraterne

NY FORMAND

Samme kurs?

Kære medlem. Jeg skriver til dig for at fortælle, at jeg stiller op som landsformand i KD, når vi har landsmøde til oktober. Jeg vil her bruge lidt af din tid på at fortælle, hvem jeg er, og hvorfor jeg gerne vil stille op.



**ISABELLA
ARENDR**

Fungerende
formand for KD

MIN KD-HISTORIE

Jeg har været aktiv i KD siden 2009, dog med en kort omvej hos Radikale i et år i 2011. Hos KD har jeg været opstillet til alle folketingsvalg, siden jeg var gammel nok til at stille op. Jeg har en særlig interesse for børn og familie og har fungeret som partiets ordfører på området. I 2017 blev jeg næstformand, og under valgkampen trådte jeg til som fungerende formand, da Stig tog orlov. Nu vil jeg bede om jeres mandat og tillid til, at jeg må fortsætte arbejdet som partiets leder.

JEG BRÆNDER FOR VORES VÆRDIER

Jeg brænder for at udbrede kristne samfundsværdier til hele Danmark i alle kroge. Jeg kæmper især for, at børn og familier får det bedre. Alt for mange familier mistrives og kampen mod stress, angst og depressioner er en kamp,

som KD må gå forrest i. Vi har i dag børn med stress i 1. klasse, fordi presset for at være perfekt er blevet for hårdt og hjemmet for skrøbeligt. Det må og skal vi stoppe!

JEG BRÆNDER FOR KLIMAPOLITIK

Da jeg i 2009 som 16-årig blev aktiv i KD, var det netop, fordi jeg ville sætte den grønne dagsorden forrest. Det handler om ansvar. Vi har et ansvar for os selv og hinanden. Vi har en pligt til at opføre os anstændigt og behandle planeten godt. Det skylder vi os selv og de fremtidige generationer, som skal arve jorden efter os. Den pligt må vi i KD og i Danmark gå i spidsen for. Desuden vil en progressiv grøn politik skabe eksport, vækst og arbejdspladser i Danmark. For mig går en grøn politik og en sund erhvervs politik altså hånd i hånd.

JEG BRÆNDER FOR DEN ENKELTE

Sidst, men ikke mindst, brænder jeg for, at vi tager os af hinanden og af de grupper, som ikke altid står så stærkt. Det gælder minoriteter og de sociale udsatte. Uanset om man er flygtning, hjemløs, misbruger eller psykisk syg, har man brug for en stærk stemme i samfundet, der kan tale ens sag. Det skal KD være. Vi ser den enkelte og har fokus

på en god balance mellem ansvar og frihed. Vi har alle et ansvar for vores eget liv og vores egne valg. Det må vi ikke forhindre. At respektere andre mennesker handler for mig også om at acceptere deres ansvar. Samtidig har vi en omsorg for hinanden. Vi er ikke sat i verden for at vinde over andre, men for at hjælpe hinanden frem.

TAK TIL STIG

En stor tak og anerkendelse skal her lyde til Stig Grenov. Han har været en god leder for partiet, altid engageret og oprigtigt begejstret for vores værdier. Han har taget mig under vingerne, da han var næstformand i sin tid – og også fortsat samarbejdet, da han blev formand, og jeg som politisk næstformand overtog hans rolle. Jeg ville ikke kunne stille op som formand, var det ikke for ham og hans store arbejde for KD. En STOR tak skal lyde for hans hårde arbejde i syv år som formand for KD. Stig, du vil være savnet på posten, og jeg håber, du vil brænde videre for partiet mange år endnu. ●



ISABELLAS BLÅ BOG

- Født i Fredericia 1993
- Uddannet med en bachelor i statskundskab fra Københavns Universitet
- Bor i Vanløse, København
- Opstillet til folketingsvalg for KD i 2011, 2015 og 2019
- Gift med Caspar Vlasman

Noter

Valgkampen er forbi; det er sommer i Danmark. Det er tid at skue lidt tilbage på et par hektiske KD-år, hvor KD næsten nåede i Folketinget.



**JOHANNES
W. JAKOBSEN**

KD's valgudvalgsformand FV19

EN LANG PROCES

Det har været en stor fornøjelse at være med i processen, der begyndte med indsamling af vælgererklæringer over en lang periode. Vores valgforberedelser tog for alvor fat i foråret 2017. Opgaven var såmænd enkel og ligetil: Lav en valgkamp, der bringer KD i Folketinget for første gang siden valget i 2001.

ET BREDT FUNDERET POLITISK PROJEKT

Valgudvalget nedsat af hovedbestyrelsen var enige om, at vi skulle have et politisk projekt, der appellerede tilstrækkelig bredt, og som kunne formidles i en valgkamp. Vi lagde også vægt på at få opbygget organisationen med et tilstrækkeligt antal dygtige kandidater. Vi nåede op på 65 kandidater med en god dækning i hele landet.

Det helt afgørende har været at få et politisk projekt, der var bredt funderet i hele partiet. Det lykkedes

fra FV19



med fire temaer: Familien, frihedsrettighederne, de udsatte og klimaet. Ikke mindst klimaet og familietemaet bragte KD frem i spidsen af valgkampen. Frihedsrettighederne og de udsatte havde vi gerne set fylde mere i valgkampen. Vi havde et pressemøde i Fredericia om udsatte, som i hvert fald gav en god lokal opmærksomhed.

EN DRAMATISK INDLEDNING

Vi fik en dramatisk begyndelse på valgkampen. Vi levede alle med en meget stor arbejdsindsats det seneste år, inden valget blev udskrevet. Det fik desværre meget store omkostninger hos vores formand Stig Grenov, som blev stressramt. Som alle ved, blev politisk næstformand Isabella Arendt fungerende formand under valgkampen. Det gik fint, og vi fik et momentum, der holdt gennem hele valgkampen. Jeg vil rette en stor tak til Både Stig og Isabella for, at det lykkedes at holde KD på sporet.

HERFRA SÅ VI OS IKKE TILBAGE

KD fik en mediebevågenhed, som jeg ikke tror, vi har set tidligere. Den første uge af valgkampen var der nærmest ikke tid til at lukke et øje. Det betød også, at KDs politik – og ikke mindst Isabella – blev gennemtævet af medierne gennem den første halvdel af valgkampen. Her nød vi stor fordel af den politiske forberedelse, der lå forud for valgkampen. Uden den kunne vi være blevet sendt til hjørne allerede i første halvleg. Det skete ikke. Tværtimod; mange lagde mærke til KD, og det var muligt at tale om, hvad KD vil, og ikke om nogle sekundære synspunkter, medierne mente, vi burde have.

FAMILIEPOLITIKKEN FIK ET GENNEMBRUD I VALGKAMPEN

Det handlede mest om minimumsnormeringer i daginstitutionerne, men KDs gamle mærkesag om, at pengene følger barnet, fik sin renæssance i valgkampen. KD vil give familierne ret til selv at vælge, om barnet skal passes i institution eller være hjemme hos den ene af forældrene. Netop hjemmepasningen blev lanceret som en afgørende grund til ikke at pege på Mette Frederiksen som statsminister. I landsmedierne kæmpede Isabella et stort slag for vores politik, og det gik rent ind hos vælgerne.

EN VALGKAMP BESTÅR AF MANGE ENHEDER

Vi har vores landsvalgkamp, vores storkreds og kredse, der alle har deres roller at udfylde. Som tidligere omtalt lykkedes det at få aktiveret hele organisationen. Fra landskassen valgte vi at bidrage til den lokale valgkamp ved at understøtte de kampagner, der blev planlagt i storkredsene. Det medførte en yderligere aktivitet i storkredsene. Der er al mulig grund til at takke for den yderligere indsats, der blev ydet. Uden den lokale kontakt til medlemmerne var valgkampen ikke blevet den succes, den trods alt endte med at være.

DE SOCIALE MEDIER

De sociale medier fylder stadig mere i de danske valgkampe. Der er tiltagende debat om, hvordan de kampagner føres. For første gang entrerede vi med et professionelt firma, Indicator, til at hjælpe os med valgkampen på de sociale medier. Der er ingen tvivl om, at vi havde stort udbytte af den kampagne, de stod i spidsen for. Der

er heller ikke nogen tvivl om, at hvis vi evner at kombinere alle de platforme, vi har – avisannoncer, sociale medier, hjemmeside, læserbreve, æterbårne medier – kan vi nå meget længere, end vi gjorde.

VALGET GAV KD FREMGANG I SAMTLIGE OPSTILLINGSKREDSE

Uanset, om vi kigger på steder, hvor organisationen er stærk, eller steder, hvor vi har en svagere organisation, kunne vi notere den samme tendens. Så kan man med god ret spørge, om det så er ligegyldigt med en lokal organisation? Bestemt ikke. Hvis vi på landsplan havde haft den fremgang, vi havde de bedste steder, var vi kommet over 2%. Hvis vi havde haft den fremgang i hele Vestjylland storkreds, som i den bedste kreds, havde vi haft kredsmandatet. Jeg synes, at det er glædeligt, at alle gjorde alt, hvad de kunne, i valgkampen. Jeg er imponeret over, hvor langt vi kom i valgkampen. At vi ikke kom i Folketinget er ærgerligt, men der må vi ikke standse.

NU SER VI FREMAD

Vi kan alle se steder, hvor vi kunne have gjort lidt mere. Vi kan alle se svagheder ved kampagnen, vi førte, men husk – alle gjorde alt det, de kunne. Derfor handler det nu om, hvad vi gør fremadrettet, så vi bliver endnu bedre i næste valgkamp, som i første omgang må være kommunal- og regionsvalget i november 2021.

Det er, hvad det næste års tid især skal handle om. Vi har mange nye medlemmer, og der ligger et landsmøde lige for. Det handler om at bruge fundamentet til at komme videre.

God arbejdslyst! ●

Vores politik kan begejstre og er i tråd med danskerne

I valgkampen berørte vi tusindvis af danskere. Vi kæmpede os ind i folks bevidsthed. De stod med et reelt valg om at sætte krydset hos os – og vi har fået vokseværk. Vi er blevet et af danskernes demokratiske valgemner, og fremtiden er lys. Vi står med en mission, som begejstrer, en bred politik, som er på bølgelængde med danskernes liv, og kernepolitik, som giver svar på fremtidens udfordringer.





**SIMON
SKALS**

Friskolelærer

HVAD ER DET, VI HAR?

Hvad er det, vi har, som får helt almindelige kvinder og mænd til at løfte hovedet og dreje deres ører mod os – og næste gang lader dem forbinde to små streger ved K i et valgtelt slået op i en hal?

VORES POLITIK KAN BEGEJSTRE

Helt tæt på oplevede jeg det forud for valgkampen og særligt i orkanens øje, hvordan vores politik kunne engagere mennesker. I og udenfor mit netværk koblede utroligt mange mennesker sig på. De hjalp, de ringede, de gav penge og engagerede sig kort eller dybt. De lod mig forstå, at de så et realistisk og moderne projekt, som ville favne bredt, og de hørte en tone af en vigtig realpolitisk vision. Jeg kunne se det i deres øjne. De så, at det var en sympatisk og vigtig sag, og de ville gerne være med. Jeg tager det med langt ind på rygsøjlen. Den følelse af, at vores politik kan begejstre, får mig til at ville løbe endnu længere.

VORES POLITIK ER I TRÅD MED DANSKERNE

Jeg mærkede det mange gange i valgkampen. En særlig øjenhøjde og den gode fornemmelse, som fortæller, at budskabet har skabt ekko i menneskers liv.

En af de mange debatter var på Silkeborg Højskole. Her stod vores politik skarpt i mødet med en flok samfundsbevidste unge, som prioriterer fællesskab. Som tidligt har set

og er reflekterede omkring, at de er sociale væsner, og at de først og fremmest bliver sig selv sammen med andre.

Her kunne man høre, at vores politik var forbundet. De var som en større fokusgruppe og repræsentanter for den store snitflade i befolkningen, som responderer kraftigt, når vi taler om fællesskaber. Når vi taler om, at mennesker er personer, som har brug for høre sammen med andre mennesker. Når vi taler om, at mennesker udvikler sig og bliver sig selv i fællesskab med andre. I mange af deres øjne var vores vision fremtiden.

Vi er nogle af de få, der prioriterer familien som fællesskab. Vi har modet til at skabe valgfrihed, bedre balance og fokus på netop familiens hverdag. Her ønsker vi at skabe modkultur til en benhård urbanisering, og her kæmper vi for fællesskabet – både i den lille og den store by. Den lille by, der tømmes af en usynlig centralisering, og den store by, som savner nærhed og forbundethed.

Vi ser, at skole og uddannelse er meget mere end bøger og faglige mål. Det er lærernes og pædagogernes opgave at skabe relationer og dannelse i verdensklasse – at skabe traditioner, forbundethed og fællesskab er et afgørende mål i vores vision for skolerne. Lærerne og pædagogerne både kan og vil. Derfor klapper de ekstra, når de endelig hører politikere vise dem tillid til at udføre den faglighed, de er stolte af og brænder for.

KD vil sige farvel til individualiseringen og ensretningen. Vi vil begrænse offentlighedstænkning, hvor borgere ser mere på, hvad de kan få, fremfor hvad de kan bidrage med. Hvor systemer, økonomi og institutioner har for me-



get magt og medfører mistillid til medborgere og i samfundet generelt.

På Højskolen i Silkeborg og mange andre steder i valgkampen så jeg den længsel efter en politisk vision, som ønsker, at samfundet stopper den lange march, der bevæger os længere og længere væk fra de nære relationer – det helt basale gode liv. I KD vil vi skabe små og store politiske initiativer, som formår at indsætte forbundetheden og relationerne igen eller skabe relationer på en ny måde. Vi må prioritere dét, at vi som mennesker bliver til i kraft af og sammen med de andre. Værdifulde individer i fællesskab er netop det menneskesyn, som adskiller os fra både socialisternes ensidige fokus på kollektivet og liberalisternes misforståede idé om, at mennesket klarer sig bedst alene.

VORES POLITIK SER DET SVÆRE LIV

Jeg har fortalt mine egne børn og mine børn på skolen, at de skal stille op til det der Folketing, byråd eller regionen engang, når de bliver gamle og modne nok. For hold nu op, det har været indsigtfuldt. Om man vil det eller ej, bliver man ringet eller mailet op af medborgere med et liv og et perspektiv, som man ikke havde mærket før. Man møder virksomhedsledere med udfordringer, organisationer med forslag, borgere med oplevelser fra netop deres liv og virkelighed. Fx en lille snak med to medborgere på fortidspension efter en demonstration for minimumsnormeringer.

Vi i KD har en særlig opgave. Det har præget os siden vores begyndelse for snart et halvt århundrede siden. De svageste, de, som har det svært i kortere eller længere tid. Vi er forbundet med dem. Dem, som lider af stress, depression eller andre psykiske sygdomme. Dem, som bliver indlagt og ikke kan arbejde. Dem, som fødes med et handicap. Dem, som mister. Dem, som kommer ud for uheld eller overgreb. Alle dem, hvor livet ikke blev, som man havde regnet med. Vi kæmper for, at det liv, vi alle har fået, bliver et godt liv, og at de mindre fællesskaber kan hjælpe med til at skabe det bedst mulige liv for alle – uanset vores forudsætninger.

Vi har en politik, som stikker dybere og bredere end alle de andres. Vi mener, at vores samfund skal give bedre muligheder for de mennesker i vores samfund, som har det sværest. Og der er mange. De flere end hundrede tusinder af mennesker med behandlingskrævende misbrugsproblemer, hvoraf kun 7.000 i dag modtager hjælp. De mennesker med psykiske sygdomme, som i dag ikke får den nødvendige behandling og hjælp. Eller de over 400.000 danskere, som oplever tegn på stress i en hverdag, som forlanger mere af dem, end de har at give.

Det kender vælgerne os på, og det er dette menneskesyn og fokus på værdighed, som dybest set gør os opstillingsberettiget. Vi tillægger alle mennesker en værdi. En

forskel i måden vi behandler hinanden på. Vores ellers dejlige samfund bevæger sig væk fra det, som skaber menneskers egentlige lykke.

Der er i samfundet i dag en bevægelse på vej. Det er mennesker, som er grundlæggende utilfredse med, at vækst og konkurrence er blevet et mål i sig selv. De ser de mange, som reagerer med stress og depression som symptomer på samfundets manglende balance, sundhed og muligheder for at skabe gode liv. KD er her en gave for de mange mennesker, som netop savner gode rammer for at få arbejde, familie og alt det andet i livet til at gå op i en højere enhed. KD er svaret for de mange mennesker, som ikke vil nøjes med rigdom, men stræber efter mening med tilværelsen. Vi i KD kan netop give livet mere indhold, når vækst ses som et middel til målet om gode liv – ikke omvendt. Og når vi i modsætning til andre partier insisterer på, at mennesker er forskellige og dermed har vidt forskellige bud på, hvad det gode liv er for netop dem og deres familie. Vi kæmper for *både* frihed og fællesskab. Frihed og fællesskab er ikke modsætninger – de er hinandens forudsætninger, hvis vi skal leve gode liv i gensidig respekt for hinanden.

VORES POLITIK ER I ØJENHØJDE

Den sidste lørdag i valgkampen blev jeg ringet op af en sød journalist fra TV Midt Vest. Vi var på vej på gågaden i Viborg, og hun ville gerne med på et af de sidste togter. Mens de filmede en lidt træt folketingskandidat snakke med vælgere og yde det sidste, rakte journalisten et papir frem med overskriften 'Fortroligt - Resultat af vælgertesten på tv2' Jeg spærrede øjnene op, for øverst på listen stod Anne Marie Bjerres og mit navn - To KD'ere!

Ja, en vælgertest er bare en indikation på nogle brede politiske spørgsmål. Alligevel siger den lille test en hel del om, hvor stort et vælgerpotentiale vi som KD'ere berører, når vi har både første- og andenpladsen i en test om, hvilke kandidater vælgerne er mest enige med. Nogle valgte at stemme på andre partier. Men KD er en del af deres overvejelser. En fokusgruppeundersøgelse af vælgere, som ikke stemte på os, viste samme resultat. Mange var enige med KD, men nogle havde brug for lidt mere tid, før de flytter krydset. "Jeg er ikke helt klar til at stemme KD endnu," var et svar, som dukkede op. Det viser, at vi skal blive ved med at tale med vælgerne, blive ved at være aktivt til stede i lokalsamfundet. Blive ved med at vise, at KD netop er partiet med løsninger klar, når der skal fokus på det gode liv.

Vi har en politik, som kan begejstre, som er relevant og er i øjenhøjde med mange mennesker. Vi bygger på en høj grad af troværdighed og integritet. KD har, hvad der skal til: Dedikerede medlemmer, en stærk organisation, en stor flok af kandidater, et hold. Vi får snart endnu mere vokseværk. ●

KD POWER



EN DAG VED DET STORE MOTIONSLØB.



HUSK NU AT STRÆKKE UD, METTE.

NU SKAL DEPOTERNE FYLDES OP ... MED BACON!

DU SKAL ALTSÅ CO₂-KOMPENSERE FOR DET DER, JAKOB!



HVOR SKAL DU HEN, ISABELLA?

ER I GÅET HELT I STÅ? VI ER FØRST LIGE BEGYNDT!



LAD OS STÅ SAMMEN OM AT NÅ NYE MÅL!

Kampen om DET BORGERLIGE DANMARK

”KD ER ET BORGERLIGT PARTI”

Vi peger på en borgerligt ledet regering, og det er måske for nogle svar nok på, hvad det vil sige at være borgerlig. Desværre kan virkeligheden ikke reduceres til ”rød” og ”blå”. Pointen er, at der er mange nuancer i dansk politik. Jeg vil her forsøge at kortlægge nogle af dem og vise, hvorfor jeg mener, KD faktisk er et borgerligt parti. Tilgiv mig, hvis jeg lyder lige rigeligt som en ”statskundskaber” nu, men lidt miljøskadet nåede jeg at blive af studiet – selvom det aldrig blev færdigt.



**ISABELLA
ARENDET**

Fungerende
formand for KD

DEN BLÅ BLOK

Den såkaldte ”blå” blok består af seks partier - de fem i Folketinget og KD. Lad os for overblikkets skyld holde Paludan og Riskær ude af analysen. Jeg har lært, at hvis man ikke har noget godt at sige, er det bedre at lade være.

Blandt de seks partier hersker der især to forskellige ideologier: liberalisme og konservatisme/borgerlighed. I helt gamle dage var Højre og Venstre landets eneste partier. De blev først til en samlet blok, da de fandt ud af, at de var mere uenige med socialisterne end med hinanden. Ret meget

mere har de ikke til fælles. Både borgerlige og liberale har holdningen, at de vil have en begrænset stat, som ikke skal blande sig i fx hvilken skole, ens børn går på, eller hvilken mad, man spiser til frokost. Normalt ville jeg sige, at de heller ikke blander sig i, hvordan kvinder går klædt – men så kom burkaloven, og Venstres liberale hjerte må have blødt lidt.

DEN LIBERALE TANKEGANG

Grundlæggende kan man sige, at de liberale kæmper for markedskræfterne og tror på, at jo mere frihed og jo mere arbejde og vækst – des bedre. De er sådan set enige med socialisterne om, at vækst og økonomi er formålet med det hele. Også selvom Alex Vanopslagh og Pernille Skipper bestemt ikke er enige om, hvordan væksten skal fordeles.

BORGERLIGE LØSNINGER

De borgerlige derimod mener, at både stat og marked er sat i verden for at tjene mennesket – borgeren. Her er det civilsamfundet og familien, der er omdrejningspunktet. Indlysende for alle jer gode KDere, måske. Ikke desto mindre mødte jeg mange journalister, der ikke kunne forstå, at vi kunne mene noget om børn uden at være socialister. Ideologi handler ikke om, *hvem* man kæmper for, men *hvordan* man



finder løsninger. At tvinge alle børn i offentlig pasning er bestemt ikke en del af en borgerlig løsning. Gode normeringer og hjemmepasning er.

Desværre er vi de eneste borgerlige i et landskab, hvor Søren Pape har kaldt sin miljøpolitik sort og bekendt sig som borgerligt liberal, hvor Alex Vanopslagh nærmest er neoliberal, og hvor Venstre påstår at være liberale, men stadig bestemmer over kvinders tøjskab. Tilbage står Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at DF er borgerlige, men på en modsat måde end KD. DF er, hvad man vil kalde nationalkonservative. De har fokus på civilsamfund, kirke og værdier, men på en måde, hvor Danmark er andre overlegne og skal lukke sig om sig selv. KD er socialkonservativt borgerlige og mener derfor, at værdier er vigtige, men ser alle mennesker som lige og ser en international orden, menneskerettigheder og ulandsbistand som vigtige kristne værdier. Bare for lige at gøre forvirringen total vil jeg nævne, at Nye Borgerlige nok bedst betegnes som national-liberale. Så er ringen sluttet.

DERFOR EKSISTERER KD

Dermed er det måske ikke så mærkeligt, at mange ikke kan forstå, hvad vi har til fælles med resten af de "blå" partier. Det er jo netop derfor, KD findes! Hvis vi faktisk var enige med de andre, var der jo ingen grund til at stille op imod dem i et halvt århundrede. Og der ER grund til at stille op imod dem!

STATSPÆDAGOGIK ELLER FAMILIEFRIHED

Socialisterne og socialdemokraterne har magten for tiden. De vil gøre, hvad de kan, for at staten fylder så meget som muligt i familiens liv. Staten skal med andre ord løse alle familiens problemer – og tilsyneladende gerne på en måde, hvor forældre og børn bruger tiden hver for sig i forskellige skattebetalende arbejdspladser eller skattebetalte institutioner.

Når KD vil kæmpe for børn og familier, er det på familiernes – ikke statens – præmisser. Derfor kæmper vi for tilskud til hjemmepasning, så forældrene har en reel

mulighed for at vælge institutionerne fra. Vi kæmper for tilskud til private skoler, så forældrenes frie skolevalg også omfatter skoler, der måtte have en anden pædagogisk, religiøs eller politisk overbevisning, end de statslige folkeskoler har.

FRITIDEN ER VÆRDIFULD

Liberalister og socialister er alt for ofte enige om at reducere fritiden til en pause, hvor man tanker energi til at kunne præstere på arbejdsmarkedet. Man forestiller sig, at mennesker kommer hjem fra skole og arbejde og sætter sig i hver sin oplader, mens de venter på, at batterierne lyser grønt igen næste morgen 6.30, når madpakkerne skal smøres, tasken pakkes og indbakken tjekkes. Sådan er virkeligheden bare ikke. For os er det ikke lige meget, om familierne trives derhjemme. Det er mindst ligeså vigtigt, at familierne har det godt mellem kl. 16 og 8 som mellem kl. 8 og 16.

Med borgeren og civilsamfundet som vores grundsten ved vi i KD, at mennesker netop udvikler sig og har meget værdifulde oplevelser i deres fritid. Det er i fritiden, vi styrker vores relationer til hinanden. Det er som regel i fritiden, vi får venner og bruger tid sammen med dem. Det er i fritiden om aftenen, at vi har tid sammen som familie. Det er her, vi bliver forelskede og bliver gift. Det er her, vi får børn. Det er fritiden, nogle af livets allerbedste minder kommer fra. Ture ud i naturen eller gode oplevelser i de frivillige foreninger. Det er naivt at tro, at fritiden ikke har betydning i samfundet. Civilsamfundet med dets store mangfoldighed er det allermest dyrebare, vi har som samfund.

STRESS I RØDT OG BLÅT

Socialister og liberale har i skiftende regeringer gjort deres for at ødelægge sammenhængskraften i civilsamfundet. Når magten har været rød, er staten vokset. Heldagskolen blev indført, så børnene bruger mere tid i statens ensretning og mindre tid i frivillige foreninger på tværs af alder, klasse og interesser. Røde regeringer har bedt danskerne arbejde "12 minutter mere" for dermed at sikre den nødvendige vækst i samfundet – uden at tage ansvar for



LIBERAL



SOCIALIST



BORGERLIG

den dårlige ledelse, mange sygedage og højt stressniveau.

Ikke meget bedre har de liberale regeringer været, når borgerlige værdier har manglet. Fokus var på at skabe økonomisk vækst og flere penge. Når familierne så klagede over, at de ikke havde tid nok med deres børn, var den liberale løsning at sætte skatten ned og give fradrag til en barnepige, rengøringsassistent og havemand. Så kunne familierne jo betale sig fra alle de trælse opgaver derhjemme og dermed arbejde endnu mere for så at få råd til at betale børnepasning igen i næste måned.

Resultatet blev i både socialistiske og liberale scenarier, at civilsamfundet og hjemmets opgaver blev udliciteret til enten statslige institutioner eller private virksomheder. Tilbage stod børnene i skolen kl. 16 og ventede på, at en børnepasser kunne hente og lave mad, indtil forældrene var hjemme kl. 18 og kunne få en sparsom time eller to til at se deres børn, før det hele startede forfra igen.

TID, FRIHED OG FÆLLESSKAB

Er der brug for KD? Ja, mere end nogensinde. Vi ser en stigning i antallet af mennesker med stress og manglende balance i deres hverdag. Stress og mistrivsel i familierne bliver ved at være et problem i Danmark, indtil vi forstår, at familie og fritid ikke er noget, vi kan tage for givet. Vi har brug for tid, frihed og fællesskab.

Er man borgerlig, ser man vækst som et middel til målet om det gode liv. Vi tjener ikke penge for at blive rige, men for at kunne bruge dem på gode liv. Dermed har vi bestemt heller intet imod at blive rigere som samfund. Meget gerne! Men aldrig på bekostning af det gode liv hos den enkelte borger.

DET GODE LIV

Hvad er så det gode liv? Her kunne jeg komme med en lang udredning

fra min tid som lykkeforsker. Den skal jeg spare jer for og bare sige: Hvis du bare ved, hvad det gode liv er for dig, er det godt nok. KD er ikke et ensrettende parti, men vi kæmper for hvert enkelt menneskes ret til at bestemme, hvad det gode liv er for netop dem. Vi kæmper for mangfoldigheden og friheden til at tænke, tro og leve frit – i respekt for andres ret til at gøre det samme. Derfor er det helt op til dig, om det gode liv foregår på landet eller i byen. Om det gode liv har fadervor eller heavy metal som omdrejningspunkt. Om det gode liv indeholder mange børn, ingen børn eller delebørn. Det gode liv findes i lige så mange udgaver, som der findes mennesker. Derfor er det så vigtigt, at vi giver plads til mangfoldighed fremfor ensretning. At give familierne frihed til at vælge deres eget gode liv i stedet for at leve efter en fælles skabelon.

DE BEDST MULIGE RAMMER

Her vil jeg lige skyde ind, at dette ikke gør KD til et relativistisk parti. Vi mener netop, at frihed til at vælge skole er vigtigt, at åndsfrihed er vigtigt og at tilliden i civilsamfundet er vigtigt. Relativister ser alt som lige godt – det gør KD ikke. Men vi mener, at frihed, fællesskab og tillid er langt bedre at bygge vores samfund på end ensretning og en falsk tolerance, der udskammer minoriteter. Som et borgerligt parti med fokus på det gode liv for den enkelte borger er vores ansvar derfor at give de bedst mulige rammer for, at du og jeg hver især kan skabe gode liv for os selv og hinanden.

FRIHED UNDER ANSVAR

For KD er det netop en kristen værdi at se det enkelte menneske og respektere retten til at tage ansvar for sit eget liv – men må også leve med konsekvenserne af dine valg. Vælger du at tage burka på om morgenen, må du også tage ansvar for den konse-

kvens, at der er jobs, du ikke kan få. Virksomhederne har nemlig også frihed til at afgøre, hvilken uniform deres medarbejdere skal have på. Det er ikke alle steder, en burka passer ind. Vælger du at tro på en bestemt Gud, har du lov til at lave en kirke og forkynde dine budskaber. Men du må også acceptere, at der er andre, som er uenige med dig. Har du valgt at leve sammen med en person af samme køn, har du frihed til det. Men du må også acceptere, at der er fx kirker, hvor du ikke kan blive viet. Præsterne har nemlig lige præcis den samme frihed til at vælge deres egen tro og holdning til homoseksuelle vielser, som du som homoseksuel har frihed til at elske lige præcis den person, du har lyst til.

Frihed under ansvar er en svær balance, hvor der altid skal være plads til os alle i gensidig respekt for andre menneskers ligeværd med os selv. Svært, ja. Nødvendigt, endnu mere!

KD KÆMPER FOR DET ENKELTE MENNESKE

Selvom der findes flere familieformer, og familierne i dag deles lidt mere om hinanden end tidligere – så er familien stadig en af de vigtigste dele af vores liv. Vores værdier er under pres i vores tid. Tolerancen og åndsfriheden har trange kår. Tilbage står alene socialister og liberalister i en kamp om, hvem der kan tjene og bruge flest penge. Uden KD er der ingen til at tale borgerens sag – alle borgere, den enkelte borger. Uden KD er familien brændstof for staten og markedet og børnene møtrikker i samfundets hamsterhjul.

Uden KD er der ingen til at sige, at det gode liv leves i alle døgnets 24 timer, at det gode liv er for alle og at vores værdi som mennesker hverken afhænger af indkomst, seksualitet, hudfarve eller sygdom. KD er et borgerligt parti – til kamp for det enkelte menneskes ret til værdighed, fællesskab og frihed! ●

Den digitale slå

Politikere og vælgere har aldrig været så tæt på hinanden som i dag. Nuvel, de fysiske afstande er der ikke ændret på, men kommunikationsbarriererne er for alvor brudt ned med udbredelsen og brugen af de sociale medier. Din mulighed som politiker for at indprente et budskab, en idé, en følelse i vælgerens hoved har aldrig været større. Derfor kommer man ikke uden om, at hvis man skal lykkes som politiker i dag, så skal man mestre brugen af sociale medier.



**LARS
RINGGAARD**

Konsulent og partner
i Indicator

LAV EN SLAGPLAN

I Indicator har vi erfaring med kommunikation på de sociale platforme, og vi blev hentet ind af KD for at hjælpe med at lede slagene på den digitale slagmark. Uanset om du er Alexander den Store, Napoleon eller KD, er det helt essentielt at have en klar strategi inden påbegyndelse af et slag. Hvor Napoleons strategi blev lagt på at eliminere modstanderens soldater, så blev vores strategi bygget op omkring at hente vælgere fra konkurrerende partier.

KD har et værdigrundlag, som appellerer bredt. Imidlertid er der barrierer i form af fordomme, som begrænser vælgertilslutningen. Derfor var et strategisk pejlemærke for kampagnen på de sociale medier at få nedbrudt disse fordomme. Yderligere ville vi spille på KDs unikke position i den borgerlige blok som partiet med den mest humanistiske politik. Det tredje og sidste pejlemærke var, at kampagnen skulle være præget af god energi. KD skulle være repræsentant for den gode tone og kommunikere i øjenhøjde med vælgere.

Der var således en rød tråd i al vores kommunikation, og dermed sikrede vi konsistens i forhold til de overordnede signaler, som vi forsøgte at sende til vælgere. Én ting er at have en klar strategi for kommunikation, noget andet er at sikre, at ens budskab kommer bredt ud.

FÅ DIT BUDSKAB UD

Helt overordnet er der to retninger i forhold til at sprede sit budskab: organisk og betalt.

Med organisk eksponering sender du indholdet ud til folk i din omgangskreds og prøver at gøre indholdet så interessant, at der er mange af dine følgere, der deler og kommenterer på det, så det dermed kommer bredt ud. Denne distribution er gratis, men du har ikke mulighed for at målrette, hvad det er for en type vælger, der skal eksponeres for opslaget.

Du kan også vælge at betale for, at indholdet bliver eksponeret for brugere. Når man betaler for at få vist sit indhold, har man helt andre muligheder ift. at målrette sit budskab til én bestemt målgruppe. Har man de rette værktøjer, kan man således meget nøjagtigt sende budskaber afsted, som man med stor sikkerhed ved, har indvirkning på den målgruppe, som bliver eksponeret for dette.

KD har ikke så stort et kampagnebudget som mange af de øvrige partier. Derfor satsede vi på at få stor organisk rækkevidde. For at sikre dette, blev vi nødt til at være kreative og gøre indholdet unikt. Hvis der er noget, som folk søger for at sprede til deres omgangskreds, så er det indhold, som er anderledes og nyt. Derfor lavede vi en række tegneseriestriber. Det er en anderledes måde at kommunikere på, og vi brugte humor og satire til at vække følelser hos folk.

APPELLÉR TIL FOLKS FØLELSER

Det er nemlig helt essentielt at få vækket nogle følelser, hvis man skal have opmærksomhed og gøre indtryk på vælgere. Man bruger hjernen til at efterrationalisere, hvorfor man har præference for et bestemt parti, men det,

gmark

der i bund og grund ligger til grund for folks valg, er hvilke følelser man kan vække hos vælgeren.

Et af de steder, hvor du kan vække følelser hos vælgeren, er i kommentarsporet til dine opslag. Som vælger vil man rigtig gerne føle sig hørt og anerkendt af politikerne, så derfor er det vigtigt, at man sørger for at tage vælgernes henvendelser alvorligt. En kommentar er et udtryk for, at du er lykkedes med at vække nogle følelser i vedkommende – og så er vejen til at få en ny stemme hjem væsentligt kortere. Ved at besvare henvendelser og være aktiv i kommentarsporet sikrer du dig også, at du kommer ud til flere med dit budskab. Facebooks algoritme, der ligger til grund for, hvor mange, du kommer ud til, belønner dig, hvis du er i stand til at skabe interaktion med dit opslag.

VÆR VISUEL

Et anden parameter i forhold til at understøtte, at budskabet kommer bredt ud, er at sikre sig, at det visuelle element i opslaget er fængende. Dét, der får folk til at stoppe op ved et opslag og overveje, om indholdet skal læses, er det visuelle element. Sørg derfor for, at der er en rigtig god sammenhæng mellem dit tekstmæssige budskab og den visuelle indpakning.

Videoer er en ganske effektiv måde at kommunikere på. Dog skal man huske på, at folks tålmodighed på de sociale medier er meget lav. Sørg derfor som udgangspunkt for, at din video ikke er længere end 30 sekunder, og overvej en koldstart. En koldstart er en start, hvor du ikke har en stille og rolig opvarmning til dit budskab, men derimod starter ud med en konkret hændelse; og derudfra kobler du så dit budskab på. Således kan du sikre dig, at seerens interesse vækkes fra start, og dermed er chancen for, at vedkommende ser hele videoen igennem, højere.

EPILOG

Missionen med at få KD i Folketinget lykkedes lige akkurat ikke denne gang. Dog har partiet oplevet solid vækst på de sociale platforme. Dermed har man et bedre fundament til at udkæmpe slaget om vælgerne næste gang, man går ind i en valgkamp. For de sociale medier vil formentlig blot betyde endnu mere fremover for, om man som politisk parti kan komme succesfuldt ud af en valgkamp.

Du kan hjælpe KD med at nå bredere ud ved at kommentere, dele eller like opslag fra KDs skribenter. ●

FEM GODE FACEBOOK-RÅD

1. Fortæl den gode historie. Hvis der er noget, folk elsker, så er det en god historie. Fokusér derfor på at pakke dit budskab ind i en god historiefortælling. Så er chancerne for, at dit opslag går viralt, væsentligt større.
2. Undgå Youtube-videoer i facebook-opslag. Facebook og Youtube er konkurrenter, derfor straffer facebook-algoritmen dig, hvis du indlægger Youtube-videoer. Sørg i stedet for at sætte den originale video direkte ind i dit opslag.
3. Udgiv indhold fra personlige sider fremfor virksomheds- eller partier. Facebook-algoritmen er opsat således, at virksomheds- og partier ikke kommer så bredt ud med deres budskaber som privatpersoner, da man for disse tilskynder betalt annoncering.
4. Brug undertekster i videoer. Kun omkring 15% af folk har tændt for lyden, når de er på facebook. Vil du ud med dit videobudskab, så sørg for at bruge undertekster.
5. Skab ambassadører. Du bliver i høj grad belønnet for aktivitet i kommentarsporerne. Så hvis du er i stand til at skabe ambassadører som aktivt forsvare dit budskab i kommentarsporerne, er dette af stor værdi.

Fokus på Landsmødet 2019

Fremgang, forandring, formand, forberedelser til fremtiden. Der er masser af gode grunde til, at årets Landsmøde også bliver med *din* deltagelse.

TAGE SØRENSEN

Partisekretær

LANDSMØDE I MIDDELFART

Årets Landsmøde finder sted i Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, i weekenden 12.-13. oktober. Der bliver mulighed for overnatning for de, der ønsker det, og der bliver masser af muligheder for at vende KDs politik med andre interesserede. TV-stationerne har vist interesse for arrangementet, så der bliver sikkert mulighed for at møde journalister også.

VALGET 2019

Valgperioden i forsommeren blev på mange måder skelsættende for KD. Et tal, som flere vil kunne huske mange år frem, er 189. Det var det antal stemmer, et andet parti fik mere end os i Storkreds Vest, og som gjorde, at de med ét vundet mandat forhindrede os i at få tre medlemmer af Folketinget allerede i år. En kandidat i Storkreds Vest, Kristian Andersen, der for to år siden fik rigtig meget fremgang ved kommunevalget, fik som resultat af en fælles indsats i Storkredsen overført denne fremgang til folketingsvalget.

Utrolig meget omtale, fokus på vores politik (og på fordommene omkring os), formandsskifte, en medlemsfrem-

gang på over 300, flere til møderne i Storkredsene, har sat sine tydelige spor. Der er virkelig basis for en forandring.

FORMAND

Hvert år skal der på vores Landsmøde vælges formand. De seneste syv år har formanden været Stig Grenov. Under valgkampen 2019 blev det klart, at der var trukket alt for mange veksler på Stig Grenov i årenes løb, og at et formandsskifte tegnede sig i horisonten. Dette er blevet en kendsgerning på det første HB-møde efter valget, hvor Stig Grenov har meddelt, at han ikke stiller op til årets valg. Der viste sig under valgkampen, at der er en afløser parat. En valgkamp med fokus på KDs politiske næstformand Isabella Arendt danner baggrund for en fornyet interesse om vores politik. Isabella Arendt blev tidligt i valgkampen udnævnt til fungerende landsformand og kunne derfor deltage i de debatter på de landsdækkende TV-stationer, som de forventede alene kunne varetages af et partis formand. Det kan diskuteres, om det er TV-stationernes opgave i et demokrati at bestemme,

hvem der skal deltage i fremførelsen af et partis politik, men faktum blev, at ingen af de etablerede partier protesterede mod fremgangsmåden.

På KDs hovedbestyrelsesmøde den 22. juni oplyste Isabella Arendt heldigvis, at hun, på baggrund af valgkampen til Folketinget, meget gerne stiller op som vores kommende formand. Beslutningen herom er nu op til Landsmødet 2019.

Opstillingen skal støttes af en Storkreds.

BESTYRELSEN

Efter vores vedtægter skal der hvert år vælges ti medlemmer til vores hovedbestyrelse (samt ekstra medlemmer, såfremt der i perioden er indtrådt suppleanter). Så også i år er der mulighed for at komme med i fastlæggelsen af den politik, der skal skaffe os tilbage til borgen. Med over 300 nye medlemmer er der

måske mulighed for at se nye ansigter på nogle poster. Det er i første omgang op til jer, der vil opstilles. Ethvert medlem kan opstille et andet medlem, og fremgangsmåden er at udfylde en opstillingsblanket og sende den til Storkredsen eller Landskontoret.

FREMTIDEN

Der er stor interesse lokalt for at komme med i bestyrelsen. Dette kommer forhåbentlig til at fremgå af landsmødehæftet, når det skal trykkes. Men i Storkredsene er der allerede nye medlemmer, der meget gerne vil være med til at føre KD ind i fremtidens politik med fokus på blandt andet familier, klima og foreningsfriheden. Spændende at se, hvor stort aftryk den overståede valgkamp kan sætte på KDs udvikling og tilpasning til fremtiden. Der er brug for os. Det er der vist ingen af læserne af dette blad, der er i tvivl om. Værdierne skrider stille og roligt i disse år, og der er brug for et parti med fokus på etik.

Velkommen til Landsmøde 2019. ●



Frihedsværdier truet

– også i valgkampen

I folkeskolens formål står der blandt andet: ”Folkeskolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” Med den netop overståede valgkamp er det tydeligt, at det ikke kun er folkeskoleelever, der har brug for at lære dette, men også i høj grad politikere fra begge sider i Folketinget.



MARIANNE KARLSMOSE

Medlem af KDs hovedbestyrelse

RETTE TIL AT TÆNKE, TRO OG TALE FRIT – OGSÅ FOR MISSIONSFOLK?

”Spidskandidat medlem af ekstrem forening” – sådan lød overskriften på en BT-artikel på valgdagen. Til min forbløffelse viste det sig at være en artikel om Kristian Andersen og hans forhold til Luthersk Mission – en missionsbevægelse, der har eksisteret i Danmark i mere end 150 år. Artiklen blev delt og boostet (betalt for deling) på facebook af lokale socialdemokrater i Ringkøbing-Skjern på valgdagen under påskud af, at det var oplysning af vælgerne. Ingen politikere fra Folketingets partier har offentlig taget afstand fra denne helt uacceptable mistænkeliggørelse af en folketingskandidats åndelige ståsted. Det viser mig, hvor skidt det står til med åndsfriheden i vores land.

Et andet eksempel fra valgkampen var den landsdækkende nyheds-

dækning, det gav, at nogle KD-folketingskandidater tror på en skabende Gud. Hvilke andre folketingskandidater fik stillet spørgsmål om personlige trosspørgsmål i valgkampen? Vi havde dog på det tidspunkt en regering med et regeringsgrundlag, hvori der stod, at Danmark er et kristent land.

VIDEBÆK KRISTNE FRISKOLES SEKSUALUNDERVISNING UNDER LUP

Fire kristne friskoler, herunder i Videbæk, er kommet under særligt tilsyn fra ministeriet. Det skal sikres, at seksualundervisningen indeholder en respekt for mangfoldighed i kønsidentiteter. Det ekstra tilsyn er en mistænkeliggørelse af nogle skoler og en udfordring af åndsfriheden. Skoleleder Jesper Friis udtaler til Dagbladet Ringkøbing-Skjern: ”Vi synes helt klart, at der findes to køn. Vi tror ikke, at køn er en konstruktion. Men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke anerkender, at der er nogle, der har en anden opfattelse af deres køn.” Er vi virkelig i Danmark kommer dertil, at dette syn ikke længere kan rummes?

3F'S MANGLENDE RESPEKT FOR FORENINGSFRIHED

Også fagforeningsfriheden er under angreb. Et aktuelt eksempel på det er byggeriet af det nye sygehus i Gødstrup ved Herning, hvor 3F kræver, at anlægsgartnerfirmaet Lauge Bonde tegner overenskomst med dem på trods af, at den overenskomst, som firmaet rent faktisk har tegnet, giver 19 kr. mere i timen for ufaglærte end 3F's overenskomst. Firmaet Lauge Bonde er medlem af KA (Kristelig Arbejdsgiverforening).





BEGGE FLØJE I DANSK POLITIK SVIGTER CENTRALE FRIHEDSVÆRDIER

Disse aktuelle eksempler understreger, at frihedsværdierne er under stort pres. Højrefløjen vil gerne have denne debat til at fokusere på muslimernes manglende frihedsforståelse, og venstrefløjen vil gerne tale om respekt for muslimer. Samtidig udviser begge fløje ofte manglende rummelighed, når det kommer til missionsfolk, kønsdebat, troen på en skabende Gud og fagforeningsfrihed.

Alene det, at kalde sig/være kristendemokrat, er en provokation for nogen, der simpelthen ikke anerkender, at det er muligt at kombinere det, at have kristne værdier, med en accept af demokratiske spilleregler – på trods af, at vores søsterpartier i mange andre lande viser det modsatte.

Kampen og modstanden er til tider hård – ikke mindst i en valgkamp, men vi må ikke give op eller give køb på, hvad vi står for af den grund. Respekt for mindretalsrettigheder og muligheden for at have frie skoler er og skal fortsat være væsentlige mærkesager for KD. ●

LANDSMØDE 2019

KristenDemokraternes Landsmøde afholdes 12.-13. oktober 2019 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Der er mulighed for overnatning. Deltagergebyr oplyses senere. Reservér din plads allerede nu ved henvendelse til Landskontoret på mail laila@kd.dk eller telefon 3327 7810. Du kan også kontakte din Storkredsformand.

Det er aldrig for sent at hulmursisolere



Efterisolering på en nem, billig og effektiv måde. Alt arbejde foregår udvendigt, så du kan hygge dig

indendøre, mens arbejdet står på.

Få et tilbud - gratis og uforbindende.

Vi giver skriftlig garanti for korrekt udført arbejde

- Lavere energiforbrug - lavere varmeregning.
- Sundere bolig og bedre indeklima.
- Forøgelse af husets salgsværdi.
- Renere miljø, mindre CO2 udslip.



Børge Nørgaard Aps
Bækgade 14, Blans
6400 Sønderborg
Tlf 74461529/40201529
www.bnisolering.dk
mail@bnisolering.dk

Autoriseret
ROCKWOOL
indblæsningsfirma



Tømrer og Snedkerforretning

TAK!

Valget er forbi. Der er kæmpet hårdt, og der skal derfor lyde en stor TAK til alle, som har kæmpet med. Her vil jeg give en helt særlig tak til formanden for KDs landsdækkende valgudvalg, Johannes Jakobsen, der har været med til at forberede valgkampen siden 2017. Som udvalgsformand var han ansvarlig for at lægge en strategi for valgkampen og få den i mål. Han har brugt mange timer og kæmpet hårdt for at få gode kandidater frem, gode slogans på plads og en god kampagne sat sammen i diverse annoncer. Han har et bankende hjerte for KD og har givet alt, hvad han har kunnet, i tiden forud og under valgkampen. STOR TAK!

Pva. KDs ledelse, Isabella Arendt

Tal er kedelige! Eller er de?


**PER
KRISTENSEN**

Hovedkasserer

Jeg husker fra skolen, at nogle synes, tal var kedelige. På valgaftenen endte vi med at mangle små 200 stemmer i Vestjylland og 0,3% på landsplan, og de to tal synes jeg også er kedelige. Men når vi nu har fået det på afstand, er der nogen andre tal, som er alt andet end kedelige:

Stemmetallet er godt og vel fordoblet. Det betyder, at partitilskuddet er fordoblet til ca. 2 mio. kr. om året.

Det kan vi bruge til at lave politisk/organisatorisk arbejde for. Gaveindtægter og kontingenter har vi derfor mulighed for at bruge til at betale for valgkampe med. Det gælder både til nye valgkampe og til at tilbagebetale det, vi har lånt til den overståede valgkamp. I vores nabolande opnåede vores søsterpartier ved seneste parlamentsvalg følgende andel af stemmerne: Tyskland 32,9 %, Sverige 6,3% og Norge 4,2%. Så skal det også kunne lade sig gøre at opnå, at KD kommer i Folketinget i Danmark.

Vi har også fået over 300 nye medlemmer i år. Det er vores håb, at kombinationen af de nye medlemmer, der gerne vil være aktive, og

de flere økonomiske ressourcer, kan skabe mere opmærksomhed på vores parti og dermed engagere flere – herunder meget gerne flere unge.

Der er regions- og kommunevalg om to år. Vi har allerede én repræsentant i Region Midtjylland og ni byrådsmedlemmer, det kan vi forbedre. Og når vi har indsamlet vælgererklæringer, er vi igen klar til at stille op til folketingsvalg. Selvom ministeriet ikke har godkendt, at vi må samle ind endnu, kan vi godt samle mail-adresser og telefonnumre på folk, der gerne vil give en erklæring, når godkendelse kommer. Vi skal nok bruge omkring 20.109 erklæringer igen. Så lad os bare tage fat. ●

Afrives inden betaling

Reg.nr. Kontonr.

INDBETALINGSKORT

Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

Kreditornummer og beløbsmodtager

89047501
Kristendemokraterne
 Vermlandsgade 51, 2. sal
 2300 København S

Underskrift ved overførsel fra konto

Betalingsdato

KA 71

KVITTERING

Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Kreditornummer og beløbsmodtager

89047501
Kristendemokraterne
 Vermlandsgade 51, 2. sal
 2300 København S

Kvittering

Kroner

Øre

Kroner

Øre

Dag Måned År

FIK 752 (11-00) 489-1477

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+73<

+89047501