



# IDÉpolitik

KristenDemokraterne lokalt

## Hvad laver en formand?

Ideologier på midten



### 3 LEDER

4 KristenDemokraterne lokalt

6 Frihed, lighed og demokrati – eller?

8 Hvad laver en formand?

10 Ideologier på midten

11 KristenDemokraterne er ikke en kirke,  
men et politisk parti.

## Kære KristenDemokrat



#### IDÉ POLITIK

Udgives af KristenDemokraterne

#### ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Henrik Hjortshøj | 08hhjortshoj@kd.dk

#### KRISTENDEMOKRATERNES LANDSKONTOR

Vermlandsgade 51, 2.sal, 2300 København S

Tlf. 33 27 78 10 (kl. 10-15)

kd@kd.dk | www.kd.dk

facebook.com/kristendemokraterneDK

Bankkonto 5470-2037886 | MobilePay 26329

#### LAYOUT OG PRODUKTION:

Jørn Thomsen Elbo A/S

#### FORSIDEFOTO

Jeppe Hedaa. Foto: Walther Bølge

#### KORREKTUR

Landskontoret

#### ISSN

2246-4743

**Sommeren er over os, og det er tid til, at vi nyder de lyse dage og lune aftener med familie og venner. Det er også en tid til at reflektere over vores fælles rejse og de mange positive skridt, vi har taget sammen som parti siden skuffelsen i 2022.**

I KristenDemokraterne fører vi politik med hjertet, og det er noget, vi er stolte af at kunne gøre i seks kommuner og én region: Ringkøbing-Skjern, Herning, Varde, Hedensted, Brøndby, Bornholm og Region Midtjylland.

Vi er til stede lokalt, hvor vi arbejder for at fremme værdier, der bygger på kristendemokratiets dybe rødder i ordoliberalismen. Måske tænker du, hvad har ordoliberalisme egentlig med vores politik at gøre? Lad os tage et kig på det sammen.

Ordoliberalisme er en økonomisk filosofi, der blev udviklet i Tyskland i midten af det 20. århundrede. Den understreger vigtigheden af en stærk, men retfærdig stat, der sikrer markedskonomiens stabilitet og fremmer social retfærdighed. Dette afspejler sig i KristenDemokraternes tilgang til politik, hvor vi kombinerer frihed og ansvar med omsorg for de svageste i samfundet. Det handler om at skabe en balance, hvor markedets dynamik udnyttes til at skabe velstand, samtidig med at vi sikrer, at ingen lades i stikken.

Når vi ser på vores arbejde i de kommuner og regioner, hvor vi er repræsenteret, bliver denne filosofi levende i praksis. Vi arbejder for at sikre gode skoler og uddannelsesmuligheder, stærke sociale sikkerhedsnet og en bæredygtig udvikling, der tager hensyn til både miljøet og fremtidige generationer. Vi tror på, at vækst og social retfærdighed går hånd i hånd, og vi stræber efter at skabe samfund, hvor alle har mulighed for at trives.

**Vi arbejder for at sikre gode skoler og uddannelsesmuligheder, stærke sociale sikkerhedsnet og en bæredygtig udvikling, der tager hensyn til både miljøet og fremtidige generationer.**

Vores tilgang er ikke blot teoretisk – den viser sig i konkrete initiativer og projekter, som gør en forskel i menneskers hverdag. Om det er gennem støtte til lokale erhvervs-liv, der skaber arbejdspladser, eller ved at fremme initiativer, der styrker fællesskabet og den sociale sammenhængskraft, er vores mål altid at føre politik med hjertet.

I Ringkøbing-Skjern, Herning, Varde, Hedensted, Brøndby og på Bornholm arbejder vores dedikerede medlemmer og politikere utrætteligt for at gøre vores samfund bedre. I Region Midtjylland står vi også stærkt og arbejder for at

**Kristendemokrati handler om at tage ansvar, vise omsorg og skabe muligheder – og det er noget, vi kan være stolte af.**

sikre et nært sundhedsvæsen, palliation og en værdig psykiatri. En kamp som først for alvor lige er begyndt.

Kristendemokrati handler om at tage ansvar, vise omsorg og skabe muligheder – og det er noget, vi kan være stolte af.

Lad os nyde sommeren og bruge den som en tid til at lade op, så vi kan møde efterårets udfordringer med fornyet energi og optimisme. Sammen kan vi gøre en forskel, og sammen kan vi fortsætte med at føre politik med hjertet.

Med venlig hilsen,  
Henrik Hjortshøj



Redaktør af IDÉpolitik





# KristenDemokraterne lokalt

Kristendemokraterne er repræsenteret i 6 kommuner og en region af vores 12 hårdt arbejdende regions- og byrådsmedlemmer rundt om i landet. Birgit Jakobsen fra Hedensted Kommune og Inger Marie Kristensen fra Varde Kommune har givet et lille indblik i deres største politiske succeser og skuffelser siden kommunalvalget i 2021.

## HVAD HAR VÆRET DEN STØRSTE POLITISKE SUCCES I DEN NUVÆRENDE MANDATPERIODE OG HVORFOR?

For mig har det været en succes, at KristenDemokraterne i Hedensted efter valget i 2021, har skulle lede to innovative udvalg. Fra 2022-2023 havde vi et særligt ungeudvalg og i 2024-2025 har vi et særligt socialudvalg.

Resultatet af ungeudvalget er, at vi har fået udviklet og vedtaget en ungestrategi med 4 hovedspor til at rette op på, at kommunen alt for ofte har "tabt" de unge mellem forvaltningerne, især ved overgange i deres liv. Her er de 4 hovedspor:

1. Fællesskaber og fleksible ungemiljøer – vi vil skabe gode, rummelige ungemiljøer, hvor alle unge kan føle sig velkomne.
2. En koordineret og sammenhængende indsats – ungeområdet skal have gode overgange og stærke sammenhænge, så de unge oplever helhed.
3. Vejen til uddannelse og job – vi vil sikre flere veje at gå og plads til at fejle.
4. Hurtig og let tilgængelig hjælp ved mistrivsel – vi vil sørge for, at alle unge hurtigt og nemt kan få hjælp, når de har brug for det.

Og nu har vi påbegyndt arbejdet med at gentænke socialområdet. Det er spændende felt at være med til at præge. I dette arbejde har vi inviteret andre aktører med, som sociale organisationer, kirken og lokalråd. Et arbejde jeg glæder mig til at gå i dybden med, hvor vi skal have fokus følgende tre temaer:

1. Forpligtende fællesskaber – partnerskaber og inddragelse af civilsamfundet.
2. Et sammenhængende socialområde.
3. Implementering af lovgivning og reformer i en Hedensted-kontekst.

### HVAD HAR VÆRET DEN STØRSTE SKUFFELSE OG HVORFOR?

Det værste i denne periode er, at nogle af vores mærkesager, som forældre rådgivning/parterapi (siden 2015) blev fjernet, og halvdelen af midlerne til gratis psykologhjælp (siden 2019) til unge blev skåret væk i budget 2023.

I KristenDemokraterne i Hedensted kalder vi det "boomerang-politik" – det kommer tilbage og rammer os. Det er tåbeligt at fjerne forebyggende indsatser, som på den lange bane giver gevinst og gavner både familier og kommunkassen. Med få midler kan vi forebygge mistrivsel, men nu risikerer vi større udgifter, fordi vi ikke sætter tidligt nok ind. Det var et budget, vi i Kristendemokraterne ikke kunne støtte, især med store nedskæringer blandt de svageste borgere. 📍

*Venlig hilsen  
Birgit Jakobsen  
Medlem af kommunalbestyrelsen  
i Hedensted Kommune, valgt for  
KristenDemokraterne.*

### HVAD HAR VÆRET DEN STØRSTE POLITISKE SUCCES I DEN NUVÆRENDE MANDATPERIODE OG HVORFOR?

Den største succes handler for mig om det daglige arbejde og samarbejdet med andre politikere i kommunalbestyrelsen. Det handler om at kunne finde frem til politikker, politiske pejlemærker og politiske beslutninger, som er KD-politik. Det handler i høj grad om kommunikation og netværksarbejde.

Når man sidder i en kommunalbestyrelse med et mandat ud af 25, kan man ikke forvente, at ens ideer lige bliver gennemført. I praksis bliver vejen til beslutning ofte snørklet og lang. Det handler om et vedholdende arbejde med at kommunikere værdier, menneskesyn og samfundssyn, så andre kan se sig selv i at være med. Det handler i høj grad også om at gribe ideer fra andre partier.

Jeg er i dag mest stolt af Varde Kommunes nye "Fritids-, idræts-, og kulturpolitik". Her kan man læse: "Der skal være plads til alle i vores foreningsliv. Og der bliver i de kommende år sat særlig fokus på, at der også er plads til børn og unge med handicap".

Jeg har egentlig slet ikke været primusmotor i udarbejdelsen af denne politik, men som medlem af handikaprådet og som medlem af Udvalget for "Børn og Læring" har det været muligt at fremme dialogen og samtalen om vigtigheden af at skabe et godt liv for ALLE børn - også børn med handicap - i både institutioner/skoler og fritidsliv.

I den vedtagne politik kan man

yderligere læse, at der skal arbejdes for at skabe specialfaciliteter i Varde Kommune. Og det er ikke kun blevet ord på papir, der er virkelig handling bag. I praksis har vi nu et specialfodboldhold ved navn FC-Jacobi. Det er ganske enkelt herligt at opleve det hold spille og at holdet er med til at

"Der skal være plads til alle i vores foreningsliv. Og der bliver i de kommende år sat særlig fokus på, at der også er plads til børn og unge med handicap".

give andre børn med udfordringer mod til at melde sig – måske endda i en almindelig klub.

### HVAD HAR VÆRET DEN STØRSTE SKUFFELSE OG HVORFOR?

Jeg må indrømme, at jeg ikke er typen, der samler på nederlag. Jeg har let ved at komme videre og at finde nye veje. Derfor fylder skuffelser stort set ikke hos mig.

Hvis jeg alligevel skal pege på noget, der indimellem har været svært, så er det når politikere for at promovere sig selv for rullende kameraer giver et fordrejet billede af fakta og vilkår. Jeg kan da have en oplevelse af, at borgere bliver ført bag lyset. For gå i rette med dette, er samarbejde og netværksarbejde med andre også her vejen frem. Sammen kan vi mere! ✖

*Venlig hilsen  
Inger Marie Kristensen  
Medlem af kommunalbestyrelsen i Varde  
Kommune, valgt for  
KristenDemokraterne.*



# FRIHED, LIGHED OG DEMOKRATI – ELLER?

Sidste år vedtog alle Folketingets partier, dog uden Alternativet, en lov der diskriminerer små partier og lokallister. Tager fra de fattige, og giver til de rige. Lidt firkantet sat op er det sådan, at hvis et parti ikke opnår valg til Folketinget, regionsråd eller kommunalbestyrelser, så mister partiet den partistøtte, som valgte partier får, og giver den i stedet til dem der opnår valg.



Staten udbetaler årligt omkring 117 mio. kroner i partistøtte, men nu til færre partier, så de store partier får en større bid af kagen, mens de små partier slet ikke får støtte over hovedet.

De penge KristenDemokraterne årligt fik, på godt en halv mio., fordeles nu blandt de store partier.

Det synes jeg er uretfærdigt. Derfor har jeg, som privatperson stillet et borgerforslag. Forslaget går i al sin enkelthed ud på at man skal fjerne al partistøtte, og på den måde spare 117 mio. kroner.

## EN ULIGE KAMP

De store partier får i forvejen bidrag fra foreninger og virksomheder, og når de er valgt, så får de valgte honorarer og diæter, og i Folketinget stilles der et sekretariat til rådighed. Har et parti fire medlemme så har partiet ret til over 300.000 kroner om måneden

til et sekretariat. Jeg tør ikke tænke på hvad de store får.

I Viborg stillede vi op til det seneste byrådsvalg i et valgforbund. Valgforbundet fik et mandat valgt, men det var ikke fra KristenDemokraterne, og så mistede vi det årlige tilskud per stemme partiet fik. Også det var dybt uretfærdigt, syntes jeg, og derfor besluttede jeg mig for at lave et borgerforslag.

Jeg husker tiden før jeg blev valgt i kommunalbestyrelsen. Som ivrig kandidat skulle man selv betale annoncer, plakater, foldere, og hvad der ellers gik til plus al den tid og transport man lagde i de. Blev man valgt, fik man pludselig diæter og løn og kørepenge. Det er selvfølgelig i orden, at folkevalgte kompenseres. Nu er det sådan, at mange mennesker fra små partier har en masse udgifter, men inden indtægter. Det gør det endnu vanskeligere at finde kandidater, og få dem valgt.

## LIGHED FOR LOVEN

Det er mig personligt, der har stillet forslaget, og det går i al sin enkelthed ud på at fjerne al partistøtte. Skal den ene ikke have, så skal den anden heller ikke, mener jeg.

Det er ret let at stille et borgerforslag. Der skal være en forslagsstiller og mellem tre og ti medstillere.


I forslaget skriver jeg: "Politiske partier skal ikke have offentlig støtte.

I dag får partierne et tilskud pr stemme, som partiet opnåede ved seneste valg. Dog er det sådan, at opnår partiet ikke valg til Folketing/Regionsråd/Kommunalbestyrelse, så får partiet ikke nogen form for tilskud til det ting/råd/bestyrelse, som det ikke blev valgt til. Det er en voldsom forskelsbehandling, og det klæder ikke et demokrati.

Det er også en forskel i forhold til alle foreninger i Danmark, som for eksempel borgerforeninger - "Foreningen Norden", "Danmarks Naturfredningsforening" alle mulige andre foreninger.

Der bør være lighed for loven!"

Hvis 50.000 danskere er enige, og støtter forslaget på: <https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-17340> så skal Folketinget tage forslaget op til fornyet behandling.

Det koster ikke noget at støtte forslaget, så jeg vil kraftigt opfordre alle til at gøre det, så der kommer en debat om brug af offentlige midler. 

Der bør være lighed for loven!





**Flere  
værktøjer i  
én værktøjs-  
holder!**



## Optimér din produktion med MEKANIC TOOLINGs borestangsholder

Med erfaringer fra egen produktion har Mekanik udviklet en serie nye borestangsholdere, hvor de udnytter Y-aksebevægelsen til at få plads til flere værktøjer i én værktøjsholder.

En udfordring med CNC-drejbænke er ofte, at der er for få værktøjspladser. Det problem afhjælpes nu, ved at man kan have flere værktøjer i samme holder, tilpasset det konkrete behov i produktionen.

Mekanics holdere vejer kun en tredjedel af, hvad de traditionelle holdere vejer, hvilket reducerer belastningen på maskinen. F.eks. bliver mange af de nye maskiner af samme årsag sat ned i hastighed på værktøjsskift.

Dette kan undgås med Mekanics holder, som ud over en hurtigere procestid også bidrager med en bedre holdbarhed for maskinen.

Plads til flere værktøjer giver væsentlige besparelse i opstillinger, flere muligheder i bearbejdning og sparer tid under produktionen.



### Fordele

- 1-10 værktøjer i én holder
- Lav vægt og alligevel stærk
- Kortleveringstid, typisk 3-4 uger
- Mulighed for specialdesign efter kundens behov
- Anodiseret overfladebehandling, som sikrer nem rengøring og lang levetid
- 12 måneders garanti
- Leveres til bl.a. Mazak, Haas, DMG og lign. maskiner

**M** EKANIC TOOLING  
Produktion af værktøjsholdere til CNC-drejbænke

+45 98 21 20 67  
Jakup@mekanik.dk

# HVAD LAVER EN FORMAND?

**Som formand for KristenDemokraterne har jeg en ret travl hverdag med møder rundt om i landet og samtaler med vores dygtige tillidsfolk i partiet. Og selvfølgelig prøver jeg også at få vores budskaber ud i medierne.**

## KÆRE LÆSER,

Jeg er så heldig at have engagerede folk i organisationen, som sørger for, at jeg holder mig aktiv. En herlig dag i denne uge (uge 21) startede med et interview på Skive Radio klokken 8 om morgenen, hvor jeg inviterede lytterne til at give en vælgererklæring. Derefter mødtes jeg med Erhvervschefen i Vækst-Himmerland for at høre om de lokale udfordringer for virksomhederne i området. Senere tog vi til Aalborg og talte med chefen for hotel Kompas, som gav mig et indblik i sømandshjemmenes verden. Vi delte en bekymring for Grønlands vilkår under skiftende regeringer. Dernæst besøgte vi Blå Kors – Barnets Blå Hus, hvor børn fra alkoholiserede hjem får hjælp til at komme tilbage på rette spor. Det var imponerende at se, hvordan en kærlig og effektiv indsats hjælper over 60 børn om året. Vi afsluttede dagen med et politisk møde på det flotte bibliotek i Aars. En dejlig dag arrangeret af Anne-Marie Jørgensen, og jeg kom først hjem til Gentofte kl. 01:30 – så sov man godt!

Vores frivillige er helt afgørende for partiets fremgang. Vi er oppe imod de store partier med kæmpe budgetter og ressourcer. For eksempel har Socialdemokratiet over 60 millioner kroner til rådgivere og hjælpere. Hvis vi får bare 4 mandater i Folketinget, vil vores budget stige fra 400.000 til næsten 10 millioner – en kæmpe forskel, når vi skal præge samfundet og fange vælgerens opmærksomhed.

Vi i KristenDemokraterne må gøre os synlige på de gra-

tis medier og hos de få journalister, der interesserer sig for vores sager. Find mig og vores tillidsfolk på Instagram, Facebook og LinkedIn – følg med, like og del! Niclas Aastrup og Jesper Housgaard arbejder hårdt med opslag, kampagner og tekster for at gøre os så synlige som muligt. Denne uge fik vi god respons på to medlemmer, der trak sig fra Mettes 'Aktiv Dødshjælps-kommission', med bl.a. et interview på Radio4 og kampagner på Facebook og Instagram.

Efter vedtagelsen af vores nye værdigrundlag er min hovedbeskæftigelse blevet KDs strategi. Jeg tænker meget på, hvordan vi bedst prioriterer vores begrænsede ressourcer og kommer tilbage i Folketinget. I denne uge er det vigtigste møde for mig Hovedbestyrelsens møde på lørdag, hvor vi skal arbejde videre med vores strategi og diskutere, hvilke tre mærkesager vi skal fokusere på op til

**Vores frivillige er helt afgørende for partiets fremgang. Vi er oppe imod de store partier med kæmpe budgetter og ressourcer.**

de kommende valg. Hvordan kan vi bedst støtte vores kommunale kandidater og slå på samme tromme – eller skal vi tale med hvert vores næb?

I skrivende stund arbejder redaktionen hårdt på dette blad. Jeg er dybt imponeret over vores mange frivillige og deres professionalisme. Jeg er taknemmelig for at være en del af et så engageret hold og for at arbejde med noget så meningsfuldt og spændende som politik. Det er vanskeligt, og jeg føler mig stadig ny i jobbet, men hvor er det sjovt! Du ønskes alt det bedste med dit engagement i partiet. Vi har brug for dig. Ingen af os kan det hele – men vi kan alle bidrage med noget. 🇩🇰





”Vi har brug for dig.  
Ingen af os kan det  
hele – men vi kan alle  
bidrage med noget.”

# Ideologier på midten

I sidste nummer af IDÉpolitik har Christian Emil et ideologisk indlæg om Kristendemokrati og Socialdemokrati – og at de skulle være hinandens modstykke. Jeg oplever det, som en skarp kontrast at sætte det op imod hinanden, som et modstykke – da jeg tænker der er mange fællesnævner. Faktisk ville min forventning være den, at Liberalisme var Kristendemokratiets modstykke.

Et andet sted skriver vores formand om vores vision, at vi netop ikke tager udgangspunkt i, at enhver er sin egen lykkes smed – men at vi er hinandens lykkes smed – at det altså er fællesskabet, vi hviler på. Noget vi jo også har til fælles med den socialdemokratiske ideologi.

At Kristendemokrati og Socialdemokrati begge er korrektiver til mere yderligtgående ideologier er jo også mere samlende end skillende. Og vi betragter vel også os selv som et midtersøgende parti – hvor vi lige nu har også Moderaterne og de Radikale inde på midten.

## VELFÆRD OG GRUNDTVIG

Jeg er sikker på vi er mange i partiet, som grundlæggende har den holdning, at den skandinaviske velfærdsmodel skal vi værne om, uanset hvordan den nu kom til verden. Det er jo korrekt, som Christian Emil skriver, at Socialdemokratiet har sat et væsentligt aftryk på modellen, men min oplevelse er netop også, at modellen hviler på kristne værdier igennem Grundtvig, højskolebevægelsen og en udtalt respekt for demokrati, som fredeligt blev indført efter den sidste enevældskonge. Lige siden har man søgt at skabe lige og frie muligheder for uddannelse, arbejde og ejendomsret, som det fremgår af vores Grundlov.

## EN NY SKANDINAVISK MODEL?

At der er en anden model, som hviler på sydeuropæiske kristendemokratiske værdier, som hviler på en forsikrings-

tankegang, håber jeg ikke, at vi har tænkt os at tage patent på i Kristendemokratiene. Det er korrekt, at de syd- og centraleuropæiske lande valgte denne velfærdsmodel – men må jeg også bare konstatere, med væsentlig større ulighed i befolkningen som resultat – og netop ikke lige muligheder for f.eks. sundhedsydelse og uddannelse.

I dagens Danmark står vi – i lighed med andre nationer – i nogle meget store udfordringer, som i virkeligheden måske kræver, at vi både tænker den universelle velfærdsmodel med lige muligheder og rettigheder – men også i høj grad tænker civilsamfundet ind, hvor det er formålstjenligt. Alt kan ikke bare gro nede fra – så var vi aldrig kommet så langt i det danske samfund, som vi faktisk er. Vi har et utroligt velfungerende samfund i hverdagen.

Men vores udfordringer og krise består i, at vi allerede nu ikke er nok arbejdskraft, til de opgaver, der skal løses, vi har klima- og energikrisen, vi har en stor miljøkrise, vi har ufred i verden og krig tæt på, og vi har nogle velfærdsydelse – som lokalt på baggrund af manglende økonomi ikke længere hænger sammen, når det gælder ældrepleje, de handicappede, psykiatrien, socialpolitikken mv.

Vi har indtil nu haft en tendens til at rulle den samme tilgang ud over alle de forskellige offentlige opgaver – så centraliserer vi, for derefter at decentralisere, vi rammestyre men laver detaljeret lovgivning, vi siger at de faglige om-

Måske er det Kristendemokraternes opgave at få den socialdemokratiske og den kristendemokratiske ideologi til at hænge sammen i et nyt bud på, hvordan den skandinaviske model kunne se ud i fremtiden?

råder skal sættes frie, hvorefter vi laver mere tilsyn osv. Og osv.

Måske skal vi indse at folkeskoler, børnehaver, ældretilbud, sygehuse, miljø, erhverv, børnesocialområdet, psykiatrien, misbrugsbehandling har forskellige faglige udgangspunkter for hvad der virker og derfor skal styres forskelligt i forhold til nærhed/civil inddragelse, økonomi, ansættelse/frivillig. Med andre ord, hvis vi skulle starte forfra med hvert område, hvordan ville vi så tilrettelægge det bedst muligt – og gerne forene de værdier, som ligger i både den socialdemokratiske og den kristendemokratiske ideologiske model – og tage det bedste fra begge – og dermed er der så måske ikke tale om et modstykke. ☹

## KRISTENDEMOKRATERNE ER IKKE EN KIRKE, MEN ET POLITISK PARTI.

# ”Men hvorfor hedder i så noget med kristen?”

Det spørgsmål får enhver KD'er tit, og vi har aldrig været kendt for at kunne svare på det spørgsmål på en god og forståelig måde. Men jeg er en evig optimist, så her kommer endnu et forsøg.

Vores navn udspringer af en politisk ideologi og bevægelse, som vi er en del af. Denne bevægelse, kristendemokrati, har bidraget til den fred, vi har oplevet i Europa siden Anden Verdenskrig og været en primær drivkraft bag kongstankerne for EU - dengang det stadig hed Kul- og Stålnationen, senere EF - samt genopbyggelsen af Vesttyskland i efterkrigstiden.

Kristendemokrati er en værdibaseret demokratisk ideologi, der bygger på det kristne livs- og menneskesyn - ikke en tro - samt filosofiske tanker fra personalismen og naturretten - og økonomisk inspireret af ordoliberalismen. I sin essens handler det om, at vi mennesker er relationelle personer, der har brug for et tæt samspil med andre for at trives og udvikle os, samt at der altid skal være krav om retfærdighed og fairness. Den til enhver tid gældende retsorden skal kunne understøtte menneskelig opblomstring.

Ud fra det kan kristendemokratisk tænkning indeles i fire ”politiske leveregler”, som al politik skal styres af:

**MENNESKEVÆRD**  
**DET FÆLLES BEDSTE**

**FRIHED**  
**ANSVAR**

Disse leveregler understøttes af flere centrale begreber i kristendemokratisk ideologi. Nogle af dem er:

### NÆRHED OG SUBSIDIARITET

Kort sagt, samfundet skal bygges nedefra, og det, som kan styres lokalt, bør styres lokalt. Kommuner, lokalsamfund og familien skal derfor styrkes og beskyttes mod centralisering, statens og andre institutioners indblanding.

### FORVALTERS KAB

Det handler om at vi skal tage ansvar for den verden, vi lever i - naturen, ressourcerne, økonomien og den kulturelle arv. Vi skal værne om vores klode på en bæredygtig måde - alt som er blevet os givet skal leveres tilbage til de næste generationer i en bedre stand end vi fik den i.

### NÆSTEKÆRLIGHED

Det handler om én ting: ”Vær mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig.” næstekærlighed knytter os sammen i en gensidig forpligtelse, på tværs af de skel, der ellers kan opdele os mennesker. Kristendemokrati indebærer, at vi tager os af de svage i samfundet og drager omsorg for hinanden både som enkeltindivider, som fællesskaber og som samfund. Ansvarer går også på tværs af grænser, og vi har et ansvar over for andre lande og udsatte grupper.

Kristendemokrati er sin essens simpel, det handler ikke om tro, men om at føre politik med hjertet. [3](#)





ANNONCERING |

# "DIN ANNONCE HER?"

## - markedsføring i IDÉpolitik

Synliggør din virksomhed overfor IDÉpolitikks læsere og vær med til at sikre, at vi stadig har et medlemsblad og kan skabe en indtægtskilde for partiets fortsatte virke. Send en mail til [08hhjortshoj@kd.dk](mailto:08hhjortshoj@kd.dk) og få alle detaljerne...

# FRA TERAPEUT TIL POLITIKER

Book et foredrag  
med Paul Erik Planitzer

Hør hvorfor Paul Erik Planitzer  
valgte at lukke sin terapeutvirksomhed  
og blive politiker i stedet.



kristen  
DEMOKRATERNE

**BOOK ET FOREDRAG**  
Mail: [07ppplanitzer@kd.dk](mailto:07ppplanitzer@kd.dk)